

**NYÅRSDAGEN 2021-01-01, FÖRNYELSEGUDSTJÄNST –
FÖRBUNDSGUDSTJÄNST MED BETRAKTELSE AV SOLVEIG
HÖGBERG**

KLOCKRINGNING

VÄLKOMMEN

PSALM 196

”Låt mig börja med dig”

INLEDNINGSORD

BÖN

Lovad vare du Gud, vår skapare. Tack för din gränslösa kärlek, den kärlek som alltid bevarar oss.

Vi prisar dig, Gud.

Lovad vare du Jesus Kristus, vår Frälsare. Tack för din död på korset, den död som ger oss livet.

Vi prisar dig, Jesus.

Lovad vare du heliga Ande, vår livgivare. Tack för din skapande kraft, den kraften som förnyar och helar.

Vi prisar dig, heliga Ande.

Gud, i nåd ser du på oss. Genom din Sons försoning och genom dopet och Anden har du slutit ett evigt förbund med oss. Hjälp oss att i tro förnya detta. Genom Jesus Kristus vår Herre.

Amen

PSALM 5

INBJUDNINGSORD

SYNDABEKÄNNELSE

Gud hör oss när vi bekänner inför dig:

Förlåt oss att vi ofta varit tröga att lära av Jesus och motsträviga att följa honom. Du har talat till oss och kallat oss, men vi har inte lyssnat.

Gud förbarma dig över oss och förlåt oss.

Vi har brustit i vårt andaktsliv och varit ytliga och själviska i våra böner. Vi har försummat de gåvor du har gett oss i nådemedlen och den kristna gemenskapen. Förlåt oss att vi har gått våra egna vägar istället för dina.

Gud förbarma dig över oss och förlåt oss.

Förlåt oss att vi har slösat bort vår tid och missbrukat våra gåvor. Vi har varit ovilliga att bekämpa det onda, snara att döma och sena att dela din kärlek med andra.

Gud förbarma dig över oss och förlåt oss.

Låt oss nu vara stilla och bekänna vår synd inför Gud.

Gud var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Rena mig från min missgärning och rena mig från min synd. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Amen.

FÖRLÅTELSEORD

TACKSÄGELSE

O Gud, vår Fader, all godhets källa, som har bevisat oss din nåd under alla våra livsdagar, vi tacka dig för kärlekens omsorg som du har fyllt våra dagar med och som har fört oss fram till denna stund och denna plats.

Vi prisar ditt heliga namn, o Herre.

Du har inte glömt oss, när vi har glömt dig. Du har följt oss, även när vi har flytt från dig, och mött oss med förlåtelse, när vi återvänt till dig. Du har varit barmhärtig och nådig, långmodig och stor i mildhet.

Vi prisar ditt heliga namn, o Herre. Amen

FADER VÅR

BIBELLÄSNING

Jer 31: 31-34

Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren.

Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.

De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: »Lär känna Herren«, ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas.

Rom 12:1-2

Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst.

Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Så lyder Herrens Ord

Gud vi tackar dig

MUSIK

EVANGELIETEXT

Joh 15:1-8

Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren.

Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt.

Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er.

Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig.

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.

Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp.

Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.

Så lyder det heliga evangeliet
Lovad vare du, Kristus

PSALM 18:1

”Allena Gud i himmelrik”

BETRÄKTELSE

Idag önskar vi varandra Gott Nytt År.

Den här gudstjänsten påminner oss om att, även om allt på ett sätt är nytt och vi förbereder oss för det som ska komma, så förutsätter det ändå något som varit.

- Vi får gå in i år 2021 eftersom det föregåtts av eoner av år.
- Vi kan fira förnyelsegudstjänst eftersom den bygger på ett förbund som slöts för tusentals år sedan.
- Vi läste texten om vinträdet som ansas för att det ska bära frukt i det kommande. Det handlar om ett gammalt träd som får förutsättningar att skjuta nya skott.

Vi som lever idag är ganska vana vid att när något blir gammalt så ska det ersättas av något nytt.

Dagens budskap är radikalt annorlunda. Nu handlar det inte om att ersätta eller byta ut. Nu berättas för oss om, att eftersom det finns något gammalt som håller, så kan vi få förnya det.

Vi hörde i en av Bibelberättelserna om hur Gud gav ett löfte om ett nytt **förbund** som han skulle sluta med människorna.

Berättelserna i Gamla Testamentet om Mose, Noa, Abraham och David är exempel på olika förbund som Gud tidigare ingått.

Med alla dessa förbund var Guds syfte att få en möjlighet leva i relation till människorna.

Förbund är ju en ömsesidig handling, men det fordrar att någon tar initiativet. Gud tog initiativet flera gånger och han har alltid hållit sin del av avtalet

Nu behövdes ett nytt förbund för att den andra parten i det tidigare förbundet hade brutit med det man avtalat.

Det Gud ”skrivit in i kontraktet” både i de gamla och i det nya förbundet var att *han skulle leda och bevara, och människorna skulle lyda och följa.*

Men gång på gång så trodde de och kanske också vi att man klarade sig lika bra själv och på det sättet bröts förbundet.

I nattvards orden sammanfattas vad de nya förbundet betyder när Jesus säger: ”Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”

Det är ett fullkomligt, slutgiltigt och evigt förbund genom Guds egen Son, Jesus Kristus.

Gud vill genom sitt förbund med oss människor ge oss gemenskap, trygghet och frid.

Jag är övertygad om att Gud aldrig kommer att byta ut det förbundet mot något nytt, men jag är lika övertygad om att vi gång på gång behöver **förnya** vår del av förbundet.

Att förnya förbundet betyder att vi rannsakar oss själva, som vi gjorde i syndabekännelsen och funderar över hur vi har hållit vår del av förbundet.

När Jesus använder bilden av vinträdet så berättar han om vikten av att ansas och beskåras, att ta bort det döda. Grenen måste sitta fast i vinstocken för att den ska vara levande. Den kan

inte leva sitt eget liv, den tillhör trädet. Som vi sjunger i en psalm: ”Grenarna är många, trädet är ett, trädet – Jesus Kristus, vi är ett i honom”.

Bilden av vinträdet handlar om dig och mig.

Att beskäras och klippas ner kan ju lätt få en negativ klang. Kom ihåg att syftet med att det odugliga klipps bort är att det som lever ska få större styrka och användbarhet. På det sättet förnyas växten, eller för att göra det personligt; genom ansas förnyas du och jag!

Vi behöver fostras av Gud. Det kan vi göra genom att vi i Bibelläsning och bön lever i en tät gemenskap med honom.

I Eugene Petersons tolkning av Bibeln; The Message, finns en fantastiskt målande beskrivning av Episteltextens ord, en uppmaning till oss:

”Detta är alltså vad jag vill att ni med Guds hjälp ska göra: ni ska ta allt det ni gör i det vanliga vardagslivet - sova, äta, jobba, gå – och bära fram det som offer åt Gud. Att ta emot och acceptera det Gud gör för er är det bästa ni kan göra för honom. Bli inte så välanpassade till samhället ni lever i att ni passar in utan att tänka. Ha istället alltid Gud i tankarna. Då kommer ni att förändras inifrån. Ge akt på vad han vill och var snabba med gensvar. Tvärtemot andan i samhället ni lever i, som skulle dra er ner till sin egen omogna nivå, lockar Gud fram det bästa hos er och låter er mogna som människor.”

Det är att leva i en ständig förnyelse av förbundet mellan Gud och oss.

Det finns ett alternativ till allt som är utbytbar, ett alternativ baserat på tillhörighet och på ett uråldrigt förbund som ständigt kan förnyas och som vi återigen kan få underteckna!

Vi ber med ord från klostret på Iona:

Kristus, kom och gör allting nytt för dem som ingenting har, för de stolta, för de utsatta, för dem som har allt.

Kristus, kom och gör allting nytt med ömsint beröring med sanningens ord, med tydlig medvetenhet, med brinnande kärlek.

Kristus, kom och gör allting nytt, så att ditt rike må komma, så att världen kan tro, så att de maktfullkomliga må falla, så att de osedda blir sedda.

Kristus, kom och gör allting nytt inom oss och utom oss, före oss och efter oss, på denna plats och på varje plats, i denna tid och för alla tider. Amen

MUSIK

FÖRNYELSE AV FÖRBUNDET

Kära vänner låt oss nu villigt gå in i Guds förbund och ta på oss Kristi ok.

Att vi tar på oss Kristi ok betyder att vi är nöjda med att han utväljer vår plats och vår tjänst och att bara han är vår lön.

Kristus har många tjänster som ska utföras. Somliga är lätta, andra är svåra, somliga medför ära, andra medför smärta, somliga är förenade med vår naturliga fallenhet och våra egna intressen, andra strider mot bådadera. I somliga uppgifter är vi Kristus till behag samtidigt som vi själva finner behag i dem, men i andra kan vi inte behaga Kristus utan att förneka oss själva. Kraften till allt detta ges oss i Jesus, ty i honom har vi vår starkhet.

Därför vill vi göra Guds förbund till vårt eget. Låt oss överlåta våra hjärtan till Herren och besluta oss att med hans kraft förbli i detta förbund.

Eftersom vi nu har förberett oss så låt oss uppriktigt förlita oss på hans nåd och förtrösta på hans löften och överlämna oss själva på nytt till honom.

Kristus, jag överlåter mig själv till dig. Låt din vilja ske var du än ställer mig, i allt jag gör och får utstå. Låt din vilja ske när jag är bedrövad eller tillfreds, när jag har för mycket att bära eller när jag känner mig överflödig. Låt din vilja ske när jag är uppskattad och när jag är åsidosatt, när jag har allt eller saknar allt. I alla förhållanden vill jag stå till ditt förfogande. Så vill jag att det ska vara. Hos dig hämtar jag min kraft. Låt det förbund som jag har ingått med dig på jorden genom dopet och Anden bekräftas i himlen. Amen.

PSALM 3

”Helig, helig, helig”

VÄLSIGNELSEN

AMEN, AMEN, AMEN

POSTLUDIUM