

MAJ 2021 | VECKA 21

HELIGA TREFALDIGHETS DAG

"Gud - Fader, Son och Ande"

Veckans nyhetsbrevet från
S:t Peters kyrka



DET HÄNDER I VECKAN:

30 MAJ 11:00

GUDSTJÄNST

"Gud - Fader, Son och Ande"

- Predikan: Jenny Arnerlöf
- Medverkande: Carl Lagerquist
- Musik: Sebastian Johansson

Missa inte lunchmusiken från 24/5
som var ett Einar Ekberg program!

VIKTIG INFO

- Sommar studiecirkel! Den 3 juni börjar vi en studiecirkel med sex tillfällen. Affischen med information bifogas med detta veckobrev. Varmt välkommen du som vill vara med alla sex kvällar, och du som vill bara delta på en enstaka kväll. Du är lika varmt välkommen!
- Tack för allt ni gör för vår församling. Gud ser det!

Swisha en gåva till 123 390 86 88



Ekumeniakyrkan

Om vår treenig Gud

På Trefaldighetsdagen får vi tillfälle att fokusera på kyrkans mest grundläggande matematiska mysterium: Treenigheten.

Läran om att Gud på en och samma gång är enhet och mångfald är ett mysterium som ingen kommer att kunna skriva ett slutgiltigt ord om. För några år sedan upptäckte jag en otippad meningsfrände i matematikern Kurt Gödel om hur jag tänker kring treenighetens mysterium.

Frändskapen var otippad för att Gödel var en ateist. Han blev känd för många olika matematiska upptäckter men hans viktigaste akademiska bidrag var hans ofullständighetssatser.

Där visade han att "Det finns några sanningar som aldrig kan bevisas vara sanna." Man kan förstå att ett visst matematiskt problem är sant, men det finns gränser för vad man kan bevisa enligt formella matematiska regler. Gödels matematiska upptäckt låter för mig som det hade kunnat vara en teologisk formulering om treenigheten. Treenighetsläran kommer från vad de kristna genom seklerna har sett i texterna och upplevt som sant, men inte kunde bevisa. Det är ett heligt och ljusst mysterium att Gud är tre personer som utgör en perfekt jämlik enhet.

Alla mina ord om treenigheten brister mot verkligheten de försöker beskriva. Det är som om man förväxlade en karta över Gröna Lund med upplevelsen av dess mest spännande åkattraktion. Kartan är viktig för den som vill orientera sig och hitta fram, men den ska inte förväxlas med verkligheten. Jag ser fram emot att få fira gudstjänst med er under temat treenigheten, nu på söndag!

Pastor Jenny

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mail: 070-306 63 46, pastorn@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka Upplandsgatan 12 Stockholm