

JUNI 2021 | VECKA 25

MIDSOMMARDAGEN och JOHANNES DÖPARENS DAG "Skapelsen" & "Den Högstes profet"

Veckans nyhetsbrevet från S:t
Peters kyrka



DET HÄNDER I VECKAN:

27 JUNI 11:00

FRILUFTSGUDSTJÄNST

Predikan: Jenny Arnerlöf

Medverkande: Jonatan Hedin

Musik: Blanka Hillerud

VIKTIG INFO

- **Om du åker bil och har möjlighet att skjutsa andra hör gärna av dig till Pastor Jenny.**
- **Om du åker kollektiv: Buss 176 från Brommaplan kl.09:56, byt till 315 vid Svanhagen. Stig av i Högby.**
- **Efter gudstjänsten kommer det att finnas en matigare fika. Ta gärna även en egen picknick korg så vi kan njuta av varandras gemenskap i trädgårdens lugn och ro.**
- **Dessa gudstjänster kommer även vara livesända.**
- **Kontakta gärna Pastor Jenny med frågor och funderingar!**

Swisha en gåva till 123 390 86 88



Equmeniakyrkan

Tankar om Midsommarhelg

Midsommarhelgen står för dörren och snart har vi möjlighet att träffas igen under nya former: friluftsgudstjänster! Det känns särskilt passande att kickoff för vårt utomhus gudstjänstfirande sker under kommande helg.

Midsommar är en helg som är starkt förknippad med hedniska traditioner och den kristna kyrkan har ibland funnit det svårt att förhålla sig till detta. Impulsen har varit att avfärda dem helt och hållet för att undvika felsteg. Gudsfruktan i denna impuls har jag respekt för. Dock finns det en bättre och rikare väg framåt i mötet med forntidens föreställningar.

Kristus är den som uppfyller och överträffar allt som var gott i de gamla föreställningarnas kärlek till skapelsen. Kristus är "det sanna ljuset, som ger alla människor ljus," och han är ljuset som har skapat midsommarfirandets ljus. Det är i honom som hela skapelsen håller ihop.

Under Midsommarhelg firar kyrkan också Johannes Döparens dag. Enligt Lukasevangeliet föddes han ett halvår före Kristus. Hans budskap om Kristus var, "Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig." Kristus fanns före allt. Och som Gud förberedde Israels folk med symboler som hjälpte dem förstå vem Jesus är, förberedde Gud hedningarna för Kristus genom skapelsens rytmer och mönster som Jesus använde sig av i sitt bildspråk. Skapelsen är en ofullständig bok om Gud som Jesus ord och uppståndelse fulländar.

På söndag tar vi ett helhetsgrepp om midsommarhelgens olika teman (skapelsen och Johannes Döparen) när vi firar årets första friluftsgudstjänst. Jag hoppas att vi ses!

Pastor Jenny

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mail: 070-306 63 46, pastorn@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka Upplandsgatan 12 Stockholm