

JULI 2021 | VECKA 27

Sjätte söndagen efter TREFALDIGHET "Efterföljelse"

Veckans nyhetsbrev från
S:t Peters kyrka



DET HÄNDER I VECKAN:

11 JULI

09:30 **DOP**

11:00 **FRILUFTSGUDSTJÄNST MED
NATTVARD**

Predikan: Jenny Arnerlöf

Medverkande: Annika Ahlefeldt

Musik: Blanka Hillerud

VIKTIG INFO

- **Du som vill vara med på dopgudstjänsten hör med Pastor Jenny för information om den exakta platsen.**
- **Om du åker bil och har möjlighet att skjutsa andra hör gärna av dig till Pastor Jenny.**
- **Det har varit så härligt att träffas, fira gudstjänst och njuta av kyrkkaffe i trädgårdens lugn o ro. Tack för att ni har tagit er ute på landet, och välkommen åter!**
- **Kontakta gärna Pastor Jenny med frågor och funderingar!**

Swisha en gåva till 123 390 86 88



Ekumeniakyrkan

Tankar inför söndag

Två av Psaltarens psalmer (15 och 121) för mina tankar till Christina Rossettis härliga dikt "Uppför". I dikten ställer en pilgrim några frågor om livets vandring mot evigheten. "Ringlar vägen uppför dit jag ska?", "Ska dagens resa hela dagen ta?" och "Ska jag få vila, restrött och krökt?". Dikten ger en bra bild av olika tankar och upplevelser som kan uppstå hos den som har gett sig hän åt Kristi efterföljelse.

Psaltarpsalm 15 för mina tankar till Rossettis dikt. Den väcker hos mig frågan om vem som kan klara backarna när vägen känns brant och svår. Beskrivningen av den rättfärdiga personen i Psaltaren 15 sätter ribban högt. Det är inte underligt om vår första reaktion är att sucka över hur långt från målet vi känner oss. Men det var inte psalmistens mening.

Psalm 15 står i samtal med sin granne, nummer 14 som beskriver människor som avsiktligt undviker Gud. Det är bra om vi har svårt att känna igen oss själva i Psalm 14, och det är inte konstigt om vi inte heller fullt ut känner igen oss i Psalm 15.

Att vara efterföljare till Kristus är att vara någonstans mitt emellan dessa psaltarpsalmer. Och det är inte oss själva som vi behöver se i Psalm 15 utan det är Kristus. Han är den äkta Psalm 15 människan som har uppfyllt alla kvalifikationer för att kunna bo på Guds heliga berg. För att han gjorde det kan vi, som pilgrimen i Rossettis dikt, våga fästa vår blick på honom och vandra samma väg. Han vandrar bredvid oss under hela vår vandring, och välkomnar oss när vi till slut nått målet.

Pastor Jenny

Rossettis dikt finns här på sida två.

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mail: 070-306 63 46, pastorn@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka Upplandsgatan 12 Stockholm

UPPFÖR

Christina Rossetti

"Ringlar vägen uppför dit jag ska?"

"Ja, tills du slutet nått."

"Ska dagens resa hela dagen ta?"

"Min vän, tills dagen gått."

"Men finns för natten någonstans att bo?"

"Ett värdshus för när mörkret faller på."

"Kan mörkret inte dölja det, månnтро?"

"Du kan ej vilse gå."

"Ska jag få träffa mången nattlig gäst?"

"Envar som resan gjort."

"Att knacka när jag kommer, vad blir bäst?"

"De låter ingen vänta vid sin port."

"Ska jag få vila, resetrött och krökt?"

"Din lön för mödan ska du ha."

"Finns sängar där för alla oss som sökt?"

"En säng för envar, ja."