

JULI 2021 | VECKA 28

KRISTI FÖRKLARINGS DAG "Jesus förhärligad"

Veckans nyhetsbrevet från S:t Peters kyrka

DET HÄNDER I VECKAN:

18 JULI 11:00

FRILUFTSGUDSTJÄNST

"Jesus förhärligad"

Predikan: Jenny Arnerlöf

Musik: Blanka Hillerud

Pastorsparet Oskar och Elina Skarin som tjänar i Lycksele kommer att besöka söndagens gudstjänst. Vi får se vad för inslag vi hittar på med dem och deras familj!

VIKTIG INFORMATION

- **Du som vill vara med på en friluftsgudstjänst ute på landet och vill samåka i någons bil hör snälla av dig till Pastor Jenny!**
- **Att ni ger gåvor till vår församling och till S:t Peters diakoni även under sommaren är så viktig och uppskattad. Vi fortsätter med våra vandringar även under sommaren när så många verksamheter är stängt för semester. Tack för allt stöd!**

Swisha en gåva till 123 390 86 88



Equemeniakyrkan

Tankar inför söndag

Kristi förklaringsdag handlar om mer än vad som ryms i en predikan. I utrymmet som finns här skulle jag vilja fundera lite kring Jesus samtal med Mose och Elia på förklaringsberget, som är söndagens evangelietext.

Elia är profeten som togs till himmelen i en vagn av eld, med hästar av eld, i en stormvind (2 Kung 2:11). Mose är laggivaren som dog på Moabs hedar och begravdes av Gud själv på en okänd plats (5 Mos 34:6). Enligt Matteusevangeliet var ljuset som strålade från Kristus det som gjorde Mose och Elia synliga. Det oskapade ljuset som strålade från Kristus var evighetens upplysande ljus (helighetens ljus!). Ett ljus som gav en ögonblicksbild av evigheten där Guds vänner som inte längre lever jordens liv är levande. Det är inte underligt att Jesus vid ett annat tillfälle sade, "Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande" (Lk.20:38).

Mose och Elia som Jesus samtalade med på förklaringsberget symboliserar Israels två viktigaste källor för vägledning, lagen och profeterna. Jesus är den perfekta uppfyllelsen av båda. Och det är i hans ljus som vi kristna läser Bibelns äldre texter.

Vi har börjat planera för hösten och jag ser verkligen fram emot möjligheten att kunna träffas igen. En viktig verksamhet som jag vill satsa på är att samlas till Bibelstudium (dagtid för daglediga och kvällstid för andra) där vi bland annat läser Gamla Testamentets berättelser i ljuset av Kristus. Jag vill återupptäcka dessa komplexa berättelser som inte alls är lika svarta och vita som vi inbillar oss. Då undrar jag: Finns det berättelser som ni skulle vilja få en djupare förståelse av? Finns det tema som ni skulle vilja utforska på nytt? Kom gärna med förslag!

Pastor Jenny

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf

SMS eller mail: 070-306 63 46, pastorn@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka Upplandsgatan 12 Stockholm