

Askonsdagen

”Bön och fasta”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Onsdag 2 mars 2022

12:00 Nattvardsandakt

Jenny Arnerlöf och Göran Grahn

Torsdag 3 mars 2022

12:00-15:00 Öppen kyrka

”Kristen hälsa” Iris Denstedt
Stigzelius

Söndag 6 mars 2022

11:00 Gudstjänst

Equmeniaföreningen ansvarar.

Daniel Ardabili-Farshi, Sune Fahlgren och Jenny Arnerlöf

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Första Mos 4:3-7,
Jak 1:12-15, Matt. 16:21-23,
Ps.31:2-6

VIKTIG INFORMATION

Equmeniakyrkan uppmärksammar under fastetiden att det råder klimatnödläge i världen. Vi får hjälpa varandra mot en mer hållbar livsstil.

Läs mer om klimatfastan på www.klimatfasta.nu

Gud kallar och utrustar människor till särskilda tjänster. Var med och stöd Equmeniakyrkans pastors- och diakonutbildningar genom förbön och offer.

Tankar inför askonsdagen och söndagen

Den dag detta brev kommer i din brevlåda är det askonsdagen, första dagen på fastan.

Alla kan vi behöva pauser i livet och då kan fastetiden vara en gåva till oss. Fastan kan bli en tid då vi, under 40 dagar, provar på en annan livsstil och ger mer utrymme för bön och offer, för enkelhet och eftertanke än vad vi vanligen har möjlighet till.

Att fasta kan betyda att vi ser på oss själva och funderar över om vi kan avstå från något som vi tycker spelar en viktig roll i livet. Kanske kan det handla om att lägga om sin livsstil, att ta djärva, kloka och ansvarsfulla initiativ, att ta ansvar för vår planet och för mänsklighetens framtid.

När profeten Jesaja (Jes 58:6-9) talar om fasta så handlar det om att lyfta blicken från sig själv och se den andre. Då blir det ändå tydligare att vi inte avstår för vår egen skull, utan för att dela, vi befrias för att vara med och befria.

Under årets fasta får vi med bön och offer ha kriget i Ukraina och den hotbild som det fört med sig i vårt fokus.

I fastans tid får vi vända oss till varandra och lämna det som hindrar oss att vara de vi vill vara och både avstå och dela, både befrias och befria. Då, säger Jesaja, bryter gryningsljuset fram för oss.

Målet för denna eftertankens tid är att vi ska få utrymme att närma oss det som Gud tänkt för oss, både när det gäller våra starka och våra svaga sidor och när det gäller Guds kärlek till oss och mänskligheten.

Vårt sätt att leva under fastetiden kan bli en motbild till den rådande västerländska livsstilens värderingar som så mycket handlar om materialism, individualism, kroppsfixering, en övertro på förnuftets förmåga att förstå livet och föreställningen att ensam är stark, helt enkelt en möjlighet att gå från att själv vara centrum till att se att vi lever sida vid sida med varandra, skapade av Gud att vara syskon som delar och befriar. Fastetiden är ingen lätt tid under det andliga året, men det är en meningsfull tid som vi får börja med Askonsdagen.

Solveig Högberg

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf

SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm