

# Andra söndagen i Påsktiden

## ”Påskens vittnen”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

**Torsdag 21 april 2022**  
**12:00-15:00 Öppen kyrka**  
 ”S:t Peter 120/140 år” Sune Fahlgren berättar om församlingen och kyrkan.  
**18:30 Bibelstudium**

**Lördag 23 april**  
**18:00 – 24:00**  
 Kulturnatt  
 På lördag kväll deltar vi i Kulturnatten med föreläsningar om vår kyrka, live musik och kafé i församlingsvåningen. Vi behöver några som kan vara kyrkvårdar under kvällen. Anmäl dig snälla till Pastor Jenny om du kan hjälpa till!

**Söndag 24 april 2022**  
**11:00 Gudstjänst**  
 Predikan: Jenny Arnerlöf  
 Medverkande: Linda I. Harris  
 Sång: Cecilia Thorngren  
 Orgel: Vlad-Constantin Visenescu  
 Bibeltexter: Ps.145:1-7, Jer 18:1-6, 1 Joh 5:1-15, Joh 21:15-19



Eumeniakyrkan

## Tankar inför söndag

”Nu ger jag upp och lägger ner hela projektet, nu får det var nog, nu går jag tillbaka till det gamla vanliga igen!” Kanske känner du igen dig i den reaktionen, när du provat på något nytt som inte blev som du förväntade och hoppades.

Så tänker jag mig att lärjungarna kunde känna det efter påskens omtumlande upplevelser. Nu var tre års projekt tillsammans med Jesus över. Vad kunde de göra annat än att gå tillbaka till fisket och den vardag de hade lämnat?

Men inte heller där blev det som de förväntade, de fick inte en enda fisk!

Några dagar tidigare hade några av lärjungarna varit på vandring och under en del av vägen gick de tillsammans med en man, som de inte visste vem det var. Men när de åt kvällsmåltiden tillsammans och mannen gav dem brödet kände de igen Jesus.

När lärjungarna tomhänta vänder hem från fisketuren ser de en man som, så småningom, inbjuder dem att dela brödet med honom och då känner de igen Jesus.

Ibland krisar våra liv, ibland känner vi av sprickor i vår tro. Så var det för lärjungarna också. Oavsett hur livet ser ut så är den viktiga frågan som Jesus ställer: ”Älskar du mig?”

I en översättning av Leonard Cohens ”A broken Hallelujah” sjungs ”Min kropp var villig, anden svag. När allting brast försökte jag att åtminstone inte stå och ljuga. Men även då allt gick fel, jag stod där med mitt strängaspel med inget annat ord än ett brustet halleluja”. Och på ett annat ställe sjungs om ”ett heligt eller trasigt halleluja”.

Det är denne Jesus som lärjungarna återfick gemenskapen med, som vi nu välkomnas till. Jesus lyssnar till vårt brustna halleluja, när det inte blev riktigt som vi ville. Jesus tål att både det heliga och trasiga hallelujat blandas i vårt liv.

*Solveig Högberg*

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:  
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)  
 Anders Segersson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)  
 S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm