

Tredje söndagen i Påsktiden

”Den gode herden”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 28 april 2022
12:00-15:00 Öppen kyrka
 ”Upplevelser i Nordafrika”
 Gunnell Borden.

19:00 Det goda samtalet
 Andreas Cervenka och Joel
 Halldorf samtalar utifrån
 Cervenkas nya bok *Girig*
Sverige. Tillfället kommer även
 att livesändas.

Söndag 1 maj 2022
11:00 Gudstjänst
Predikan: Solveig Högberg
Medverkande: Annika Ahlefeldt
Sång & musik: Johan Wallin
Bibeltexter: Ps.23, Hes,
 Heb.13:20-21, Joh 10:11-16

VIKTIG INFORMATION

- Igår kväll hade Sociala Missionen sitt årsmöte i vår kyrka och vi fick berätta om vår diakoni verksamhet för ca 50 personer. Att denna viktiga verksamhet pågår är ett vardagsunder som bl.a. görs möjligt tack vare era gåvor. Att ni ger till vår församling är avgörande för vår existens och vår förmåga att möta och utveckla relationer av omsorg med människor som lever i utsatthet. Tack!



Eumeniakvran

Tankar inför söndag

Enligt kyrkoåret lever vi mellan det vi hörde i söndags där Jesus bönföll lärjungen Petrus att vara en herde för Jesu får, och kommande söndagens text där Jesus säger ”Jag är den gode herden.” Alltså blev Petrus delaktig i Jesus goda ledarskap. På så sätt är även vi kallade till samma delaktighet.

Varför valde Jesus att kalla sig ”den gode” herden? Han hade kunnat kalla sig den visa herde, Guds utvalda, den roligaste, den bästa eller skickligaste herden. Alternativen är många, men Jesus valde att kalla sig den gode herden. Får är kända för att vara både oskyldiga och försvarslösa. Herdar är inte alltid lika oskyldiga som fåren de har i uppdrag att skydda.

Ordet som Jesus använde för att beskriva sitt sätt att vara herde (*kalos*) är samma ord som de gamla grekerna använde för allt som var så framstående i form, godhet och användbarhet att det upplevdes som behagligt. När Jesus kallade sig själv den gode herden menade han att det var behagligt och tryggt för de utsatta och oskyldiga att vara under hans ledning. Han använde sin makt på ett sätt som var välkommande, skyddande och personligt. Det är tre ord som är viktiga för oss i mötet med andra får och lamm (som är extra-utsatta). Det är tre ord som vi kan öva upp vår förmåga att gestalta.

Men den främsta anledningen som ger Jesus rätten att bära den titeln var hans förstahandskänedom om hur det är att vara ett sårat lamm. Jesus har medkänsla. Det är en utmaning för oss i en tid präglad av empatitrötthet. Vi har inte upplevt samma utsatthet som Jesus gjorde men vi alla vet hur det är att vara sårad och utsatt och få ny styrka och hopp när någon annan har gett av sig själv till oss i vår utsatthet.

Vem har gett av sig själv till dig vid något tillfälle? Ring dem om möjligt och berätta hur mycket deras omsorg betydde. Sedan får du fråga dig själv vem du känner som skulle behöva lite uppmuntran och omsorg. Herdeskapets tid är ej förbi.

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
 Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se
 S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm