

# Fjärde söndagen i Påsktiden

## ”Vägen till livet”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 5 maj 2022

**12:00-15:00 Öppen kyrka**

”Jag var sjuk och ni såg mig”  
sjukhuspastor Ann Schylander  
Cortes.

**Orgelkonserten. Obs! Det står fel i bladet om orgelkonsert 5 maj.**

Orgelkonserten sker nästa torsdag den 12 maj kl.19:00.

Söndag 8 maj 2022

**11:00 Gudstjänst följt av församlingsmöte**

*Predikan:* Jenny Arnerlöf

*Medverkande:* Solveig

Högberg

*Sång:* Cecilia Thorngren

*Musik:* Birgitta André

*Bibeltexter:* Ps.147:1-7, Jesus

Syraks vishet 28:3-7, Andra

Kor.4:16-18, Joh 14:1-14

### VIKTIG INFORMATION

• På söndag har vi ett församlingsmöte. Där får vi aktuell information om praktiska frågor och vi får spana lite kring vad vi vill satsa på i närtid och på lite längre sikt. Hoppas att ni kommer redo att prata!



Eumeniakyrkan

## Festen pågår för fullt!

NUMERA FIRAR DE flesta svenskar en sekulär påskvecka fram till påsk. Men i den kristna kyrkan börjar påskfesten först på påskdagen, och den pågår egentligen ända fram till pingst. Den pågår alltså nu för fullt. Nu på söndag börjar den fjärde veckan. Och fler följer.

Med hjälp av kyrkoårets bibeltexter kan man för varje söndag i påsktiden upptäcka vad Kristus uppståndelse betyder för oss – både när det gäller *tro* och *liv*, lära och handling. I ljuset av vad som hände på den tredje dagen anar vi djupet, bredden och höjden i det Jesus gjorde och sade under sitt jordiska liv.

Jag börjar mer och mer att förstå att vi kan inte bara ha korset i centrum. Likt de första kristna behöver vi sätta Kristus uppståndelse i centrum. All kristen tro är *uppståndelsetro*. Allt kristet liv är *uppståndelse* liv. Det betyder att Gud ger nytt liv, och Gud förvandlar oss och den övriga skapelsen – inte en gång, utan varje dag. För mig har detta blivit en öppen källa till livsmod och tillit.

Genom den ena berättelsen efter den andra i påsktiden riktas också blicken framåt. Nu på söndag är temat ”Vägen till livet”, alltså vägen till alltings fullbordan. Johannes beskriver det i sitt evangelium som ”vägen till Fadern”, dit Jesus gick efter uppståndelsen.

Den öppna graven är ett löfte om att Gud för oss till det mål han lovat oss – ett överväldigande och evigt liv. Att just denna veckas söndag fått det latinska namnet *Jubilate* (”Gläd er”) är mycket passande. Vi uppmanas ge rum för påskens glädje, så att vi i en orolig och modlös värld kan föregripa ”en framtid fylld av sång” (PoS 285).

*Sune Fahlgren*

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Anders Segersson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm