

Bönsöndagen

”Bönen”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 19 maj 2022
12:00-15:00 Öppen kyrka
 ”Nu brister alla band, nu
 skapar livets Gud”
 våravslutning

18:30 Bibelstudium.

Söndag 22 maj 2022
11:00 Gudstjänst
Predikan: Anders Segersson
Medverkande: Sune Fahlgren
Sångare: Laila Johansson
Musik: Johan Wallin
Bibeltexter: Ps.13, Jeremia
 29.11-14, 1 Joh 5:13-15, Luk
 11:1-13

VIKTIG INFORMATION

- Nästa vecka är det Kristi Himmelfärds helg och jag vill redan nu påminna om att vi samlas i Tegnerlund med våra kaffekorgar för en sen gökotta. Det var ett mycket roligt tillfälle i fjol och det är så viktigt att vi med så enkla och trevliga medel visar omgivningen att vi finns och vill ha kontakt!
- Era böner är ett av de viktigaste offermedlen som ni ger till vår församling. Tveka aldrig att höra av er för att be om förbön!



Equemeni kyrkan

Tankar inför söndag

För ungefär ett hundra år sedan växte det fram ett tankesätt inom den frikyrkliga traditionen som menade att bara böner som kom spontant från hjärtat och som inte var nedskrivna var äkta och levande. En ledande figur i detta sätt att tänka var Lewi Pethrus. I sin bok om Pethrus har Joel Halldorf skrivit, ”Lästa böner är enligt Pethrus inga sanna böner. Predikan ska helst ske utan manus, för att ge utrymme för Andens spontana ingivelse, och gudstjänstens ordning bör av samma anledning inte bestämmas på förhand. Och så vidare. I alla dessa exempel betraktas den inre essensen – det autentiska – som hotad av den yttre strukturen.”

Men att säga att yttre former är emot inre och levande sanningar är en falsk motsättning. Den kristna tron föraktar inte materia – vi helgar det. Ord på ett papper kan vara sanna eller falska men det är inte pappret som avgör det. I gudstjänsten har vi ett ord för yttre former – ordet är liturgi. Det kommer från Nya Testamentets grekiska och brukar översättas med gudstjänst eller tillbedjan men det betyder folkets verk. Det är vad vi gör tillsammans inför Gud och hur vi gör det. Världen över finns det ofta en spänning mellan frikyrkligt-tänkande människors upphöjning av det spontana och förakt för död liturgi men en liturgi är aldrig levande eller död – det är tillbedjarna som är levande eller döda. Som orden på pappret är liturgin antingen sann eller falsk i sitt innehåll. Målet är ju att en levande gemenskap har en sann liturgi. Bönen Fader Vår som Jesus har gett oss är en sann bön och ju mer vi ber den desto mer kommer vi att påverkas av dess sanning. För bön är framför allt formativ.

Bön är en övning där repetition kan leda till färdighet men färdighet i vad? Blir man en expert på Gud eller på sig själv? Expert på Gud blir ingen, men man kan få en djupare kärlek och kommunikation med Gud tack vare bön.

Har du en favoritbön som du vill formas av?

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
 Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se
 S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm