

Pingstdagen

”Den heliga Anden”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Onsdag 1 juni 2022

19:00 Minnesgudstjänst

för utdöda arter. Pastor Jenny medverkar i denna ekumeniska gudstjänst och alla är välkomna.

Obs! Gudstjänsten sker i Storkyrkan

Söndag 5 juni 2022

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Medverkande:

Musik: Vlad-Constantin

Visenescu

Bibeltexter: Ps.104:27-31, Joel

2:28-29, Apg. 2:1-11, Joh.

14:15-21 (alt. Apg. 2:14-21)

SOMMARDIKT av Kajenn

Var glad min själ åt vad du har nu har du hundra sommardar och detta är den första. När solens lopp sin ände tar då har du nittionio kvar och någon blir den största.

Giv noga akt på var du står i morgon blir med ens i går det går så fort att vandra. Lägg märke till att vad du får är hundra sommardar per år i morgon är den andra.

Vi tackar Gud för allt ni ger till S:t Peter under sommaren!

Tankar inför Pingst

Varje dag vaknar vi till en värld som är ”laddad med Guds storhets oerhörda kraft” för att låna en fras från Jesuitpoeten Gerard Manley Hopkins. Men alla hör inte musiken, eller lodar djupet självmant.

För ett par veckor sedan skrev jag i veckobrevet att den kristna tron inte föraktar materia – den helgar den. En poet jag älskar har hjälpt mig att se hur de fyra elementen, luft, vatten, eld och jord, är symbolspråk för detta. Tre av elementen, luft, vatten och eld, är Bibelns vanligaste metaforer för den heliga Anden som ger liv (luft och vatten!) och helgar (eld!). Det fjärde elementet, jord, är ju skapelsens stoft och det vi och alla andra varelserna är formade av. Som det står i Psaltarens text för söndag, ”du tar ifrån dem deras ande, och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör jorden ny.” Människor i varje tid har försökt förstå livet, detta fenomen som alltid är mer än det vi kan se eller sätta ord på.

Utmaningen inför söndagens gudstjänst är att hitta exakta ord som frigör och öppnar upp vår förståelse för Guds heliga Ande istället för att begränsa den som ord så lätt kan göra. Eftersom Gud är närvarande överallt i världen, är att tala om den heliga Anden lite grann som att försöka fånga havet i en kaffemugg eller förvara en värbrasa i en tändsticksask. Kanske är det därför den heliga Anden är den medlemmen av treenigheten som vi talar minst om. Guds Ande är en verklighet som är så stor och aktiv att den är svår att förklara.

Jesus eget sätt att tala om Anden är informativ. Han talade inte om teknik som så mycket pratet om andlighet i vår tid gör. För vi styr inte Anden; vi förhåller oss till Den.

Som alltid hoppas jag att vi ses på söndag då vi ska ta emot en ny medlem!

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
 Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se
 S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm