

Mid Sommardagen & Johannes Döparens dag

”Skapelsen” och ”Den Högstes profet”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Söndag 26 juni 2022

15:00 Friluftsgudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Musik: Blanka Hillerud och
Färingös Blåskvintett

Medverkande: Sune Fahlgren

Bibeltexter: Jer. 22:1-4, Apg
13:16-25, Luk. 1:57-66, Psalm
96. Obs! Tyvärr kan vi inte
livesända nu på söndag.

VIKTIG INFORMATION

- Välkommen på friluftsgudstjänsten på söndag kl. 15:00 följd av grillkväll hemma hos Pastor Jenny på norra Färingsö. Det finns folk som har plats över i bilen så hör av dig om du vill möta upp någon som färdas med bil.

- För att åka kollektiv ta blå buss 176 (mot Stenhamra) från Brommaplan kl.14:02. Säg till busschauffören att du litar på den garanterade förbindelsen med buss 315. Vid hållplats Svanhagen bytt till buss 315 (mot Jäsängen) och kliv av vid Högby.

Ni måste inte anmäla er men om du vet att du kommer får du gärna säga till så maten dimensioneras hyfsat rätt ☺. Ta gärna med en vän!

Tankar inför söndagen

Midsommarhelgen bjuder på mycket som är härligt inklusive intressanta teman och Bibeltexter enligt kyrkoårets förslag. I vår tid när skapelsen är hotad på så många sätt är det passande att möta temana ”skapelsen” och ”Den Högstes profet” tillsammans. Men eftersom vi bara brukar ses på söndagen efter Midsommar väljs ett av temana oftast bort.

I fornkristet tänk ansågs Midsommar vara en tid med särskilda krafter. Den roliga föreställningen att en ung kvinna som under tystnad plockar sju eller nio blommor på lika många platser och sov med buketten under sin kudde skulle drömma om den hon skulle gifta sig med avslöjar en siande sorts profetiskt tänkande. Profeter i Bibeln är något mycket mer komplicerad än siare som förutspår framtiden.

Profeterna var Guds betrodda vänner och deras uppdrag innebar protest och bön, helande och försoning. De var människor vars liv präglades av integritet och det var just den integritet som gav dem klarsynthet och en betrodd status hos Gud. De var människor som brydde lika mycket om Gud som om sina medmänniskor och väddjade åt båda hållen för att Gud och deras medmänniskor skulle ha en god relation med varandra. De Bibliska profeternas tid är förbi. Den avslutades med Johannes Döparen som skulle förbereda människor att se och vända sig till Jesus. Vi som lever i tiden efter Jesus kan inte vara profeter som förebådar Jesu ankomst, men vi kan leva och tala profetiskt i ljuset av allt som Jesu liv, död och uppståndelse har uppenbarat om Guds avsikt att rädda hela skapelsen från dödens välde.

När solljuset är som starkaste blir vi kallade att SE och berätta! Se att Gud har skapat världen så att allt hänger ihop! Se Jesus Kristus för den han är! Som Paulus i Aten måste vi hitta kontaktpunkter med andra där vi kan dela vår tro på en Gud som älskar alla och ämnar rädda hela sin skapelse. Jag vet att många av oss har negativa erfarenheter av hårdhänta evangelister som får oss att undvika att prata om vad vi tror men klimatrörelsen och alla utmaningarna vi står inför behöver människor vars liv är präglade av klarsynthet och integritet som drivs och bärs av hoppet och energin som kommer från skapelsens Gud. Glad Midsommar!

Pastor Jenny

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm