

Kristi förklarings dag

"Jesus förhårligad"

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Söndag 31 juli 2022

11:00 Gudstjänst i

NORRMALMSKYRKAN

Norrtullsgatan 37

Predikan: Jenny Arnerlöf

Medverkande: Eva Larsen

Musik: Stefanie Sporre

Bibeltexter: Andra Moseboken

34:27-35, Andra

Korinthierbrevet 3:9-18,

Markusevangeliet 9:1-13,

Ps.89:12-18

VIKTIG INFORMATION

• Nu på söndag blir det sommarens sista gemensamma gudstjänst i Norrmalmskyrkan (de kommer till oss en gång till på den 7:e augusti). Jag ser så fram emot att få vara med om detta sommarsamarbete och hoppas att träffa så många av er som möjligt på söndag. Det är berikande att få vara med en systerförsamling på detta sätt.

• Pastor Jenny är tillbaka från semestern och finns på kontoret under expeditionstid. Hon kommer gärna på hembesök nu när det inte händer så mycket i kyrkan under veckodagarna.



Equemeniakyrkan

Tankar inför söndagen

Vad skönt att vara tillbaka från semestern och ändå ha en stor del av sommaren kvar att njuta av! En av de mest intressanta delarna av svensk sommar är sommarpratarna. När jag läste kommande söndags text från Andra Moseboken tänkte jag på Vigdis Hjorths sommarprat. Texten handlar om hur Mose satte en mask för sitt ansikte som han tog av när han mötte Gud och delade Guds befallning med Israeliterna. Sedan tog han på sig masken igen till nästa gång det var dags för honom att gå in och tala med Gud.

Vigdis sommarprat handlade om hennes trettiogudagars vistelse i ett norskt kvinnofängelse där hon också levde bakom en mask för att inte stå ut som annorlunda eller utmärka sig från sina medfångar. Hennes erfarenhet gav insikten att en mask i bildlig mening är en oundviklig del av livet i fängelse där avvikande kan ge andra intrycket att man tror man är överlägsen. Fängelsets kontext gör det givetvis mer akut att man använder en mask eller en fasad för att bevara sig själv, men det slog mig som ett mikrokosmos av liv i samhället. Masker har vi alla i olika kontexter.

Det intressanta och viktiga med berättelsen om Mose och masken är att han tog av den i sitt möte med Gud. Vi behöver inte skydda Gud från verkligheten om oss själva för vi kan ändå inte lura Gud med våra masker. Försök att dölja vårt sanna jag för Gud har minst två tråkiga konsekvenser: 1. Det förblindar oss för Guds förbarmande nåd och godhet, och 2. De hindrar på allvar vår förmåga att vara genomskinliga - en kanal för Guds ljus. Jag menar inte att vi bokstavligen ska skina som Mose verkar ha gjort, men i denna ljuva sommartid blir jag ibland helt ställd inför blommor och andra varelser som verkar lysa inifrån med ett ljus från en annan plats. (*Jesus säger ju att de rättfärdiga ska lysa som solen i Guds rike så vem vet vad som väntar? Mt.13:43*).

Vigdis Hjorth talade även om en präst som kom till fängelset. Att döma av hennes reaktion bar han en mask som gjorde det omöjligt för henne att se något annat än sina egna sorgliga förutfattade meningar om Gud. Det gjorde ont att lyssna till det, men det stärkte också min övertygelse om att det finns mycket vi behöver samtala om – med våra masker efter bästa förmåga avtagna! *Pastor Jenny*

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm