

Nionde söndagen efter Trefaldighet

”Goda förvaltare”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Söndag 14 augusti 2022

11:00 Gudstjänst

Predikan: Solveig Högberg

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Psalm 8,

Ordspråksboken 3:27-32,

Efesierbrevet 4:20-28

Lukasevangeliet 12:42-48

VIKTIG INFORMATION

• Flera har hört av sig om att de har fått en bluff email som ser ut att komma från Pastor Jennys pastorn@stpeterskyrka.se adress men inte är det. Adressen kommer från en Outlook konto och vädjar efter pengar till presentkort. Om du får ett mail från Pastor Jenny som du tycker är skumt ring gärna för att höra med henne om saken.

• Be gärna för kyrkonferensen som pågår under veckan, först digitalt och till helgen i Vårgårda.

• Tack för att du vill vara delaktig i S:t Peters församling där vi tillsammans har fått uppdraget att förvalta en liten del av bygget som är Guds rike här och nu.



Equeniakyrkan

Tankar inför söndagen

När vi talar om att vara förvaltare så tänker vi väl ofta på ekonomi. Men när Jesus uppmanar oss att vara goda förvaltare så handlar det om mycket mer. Det handlar om att någon fått i uppdrag att sköta något för en annans räkning.

Det mest centrala blir därför hur vår relation till Gud ser ut? Hur lever vi i samspelet med Gud? Vi har fått Guds uppdrag att vara förvaltare åt honom.

För någon kanske detta vänder upp och ner på tanken. Ibland tänker vi att det är Gud som är fixaren. Gud ska hjälpa dem som behöver och vi kan undra ”varför grep Gud inte in”? Då blir det som om vi lämnar saken till Gud att förvalta.

Men Gud har visat förtroende för oss, ja, mer än så, han har gjort sig beroende av oss. Gud har gett – och ger – oss livet, resurserna och tiden, han har gett oss naturen och världen, han har gett oss varandra att leva tillsammans med och samspela med.

Hur förvaltar vi det vi fått? Perfekt och helt rätt? Eller har vi förskingrat och behållit för oss själva det som andra skulle haft, när det gäller tid, pengar, livet och annat?

Vi har fått ett stort förtroende och när Jesus talar om förvaltarskap säger han: ”Stora förtroenden medför stort ansvar: ju större förtroende, desto större ansvar!”

Paulus säger i en av söndagens bibelberättelser: ”Somna inte på din post. Varna, säg ifrån och peppa de dina. Ge aldrig upp. Krångla inte till det. Tappa inte fokus; ta det onda med det goda; håll budskapet vid liv; jobba flitigt i Guds tjänst”.

Vi har fått möjligheten att vara goda förvaltare på så många olika områden!

Solveig Högberg

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm