

Elfte söndagen efter Trefaldighet

”Tro och liv”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Onsdag 24 augusti

19:00 Det Goda samtalet

Joel Halldorf samtalar med DN:s kulturchef Björn Wiman om ”tillståndet i vårt samhälle” utifrån Wimans nya bok *I en sal på lasarettet: En berättelse om min mamma, tuberkulosen och folkhemmet*.

Söndag 28 augusti

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Amos 5:21-24, Rom 7:14-25, Matt 21:28-31

VIKTIG INFORMATION

Vi behöver fler volontärer. Om du eller någon du känner är nyfiken på att engagera dig i S:t Peters diakoni hör gärna av dig till Pastor Anders.

Tack för allt ni gör för och ger till vår församling!



Equmeniakyrkan

Tankar inför söndagen

Ibland längtar jag tillbaka till dagarna när en predikant förväntades predika under åtminstone en halvtimme. Oroa dig inte – längtan går fort över och den är ingenting jag tänker återinföra. Men det dyker upp ibland, i synnerhet när en av Bibeltexterna använder begrepp som är lätta att missförstå och som hela uppsatser har skrivits för att förklara. Som i kommande söndagens episteltext där Paulus skriver om sin vanda med sin köttliga natur.

”Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min köttliga natur.”

Många människor har läst ett förakt för det förkroppsligade livet in i Paulus ord och börjat längta efter en kroppslös själslig existens. Det var inte Paulus mening.

Det Paulus syftar på med ”köttliga natur” är det i oss människor som är emot Gud eller som jobbar i motsättning till Gud och Guds goda syften. Det i oss som är självdestruktiv eller som missunnar andra det goda. Paulus syftar på den del eller ådra i var och en av oss som är förslavad av en lömsk och främmande makt – Synd.

Synden är främmande då den inte hör till Guds ursprungliga plan för skapelsen. Den är lömsk för att den smyger sig in och använder även det som är gott för att förstöra. Paulus fokuserar på hur synden använde lagen, Guds vägledning till det goda livet, för att skilja oss från Gud när vi försöker i egen kraft att leva upp till lagen. Varken lagen eller det förkroppsligade livet är problemet – problemet är allt vi vill åstadkomma i egen kraft utan Gud. Det är där tron kommer in.

Att tro är att lita på att Gud verkar i oss och genom oss för att åstadkomma det goda som vi inte på egen hand förmår. När vi tror anpassar vi oss till grunden som bär upp hela skapelsen och strömmen som håller allt vid liv. Jag skulle kunna fortsätta, men jag har ont om utrymme. Sammanfattningsvis: Låt inte din tro få dig att förakta det fysiska livet utan låt den hjälpa dig att söka Gud där – för du hittar inte Gud någon annanstans!

Pastor Jenny

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
 Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se
 S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm