

# Tredje söndagen i Fastan

## ”Kampen mot ondskan”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

### HÄNDER I S:T PETER

Torsdag 9 mars 2023

**12.00 – 15.00 Öppen kyrka**

13.00 Carl Lagerqvist berättar om en EHS students upplevelser.

**18.00 På spåret**

Söndag 12 mars 2023

**11:00 Gudstjänst**

*Predikan:* Elaine Lindblom

*Medverkan:* Jenny Arnerlöf

*Sång:* Anders och Annelie

Ringqvist

*Orgel:* Göran Grahn

*Bibeltexter:* Psalm 25:12-22,

Första Kungaboken 18:26-29,

36-39, Upp. 3:14-19,

Markusevangeliet 9:14-32

### VIKTIG INFORMATION

- Två viktiga händelser som äger rum i församlingen snart:

- Årsmötet sker söndag den 19:e mars och vore kul om så många medlemmar som möjligt kommer.
- Temahelgen med besök av Roy-Frode Løvland 25-26 mars. Se senaste kyrkbladet för mer info.



## Visselblåsare behövs också idag!

EN VISSSELBLÅSNING KALLAS det när någon rapporterar om missförhållanden i något sammanhang i samhället. Det kan handla om saker som är olagliga eller på annat sätt olämpliga. Oftast handlar det om maktmissbruk. Sedan 2021 har Sverige en särskild lag som ger skydd för visselblåsare.

Även om begreppet är ganska nytt, är själva företeelsen gammal. Söndagens bibeltext från Första Kungaboken handlar om en visselblåsare i nordriktet Israel under 800-talet före Kristus – profeten Elia.

Profetismen i det gamla Israel handlade inte om förutsägelser om framtiden, utan om en kamp mot ondskan i samhället. Profeterna strök inte kungar och präster med hårs. De hade ”profetskolor” i Jordandalen som utbildade ledare för de reformrörelser i samhället som avslöjar maktmissbruk och strävar efter en rättvis värld.

Elia var i sin tid en visselblåsare. Berättelserna i bibeln visar att han slog larm när någon råkade ut för makthavarnas godtycke. Läs Första Kungaboken 17 – Andra Kungaboken 2. Hur visselblåsandet i praktiken gick till, får vi inte veta. Men genomgående ser vi att Elia och hans folkrörelse hade en självständig hållning till makten. Också till den religiösa makten. I söndagens bibeltext konfronterar profeten Elia präster som ger en vrångbild av Gud som fixare och partisk.

En annan sak som utmärkte visselblåsarna i det gamla Israel var att de var bedjare. Också på den punkten är de ett föredöme för oss. Jag befinner mig nu som pilgrimspastor på den plats vid Jordanfloden, där Elia, Johannes döparen och andra visselblåsare verkade. Hit kommer pilgrimer med en bön om mod och styrka från sitt dop, så att de i Guds kraft kan bekämpa det onda och vandra som ljusets barn i världen.

*Sune Fahlgren*

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Anders Segersson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm