



## Tankar inför Den helige Mikael's dag

### "Änglarna"

Mikaelidagen är en gammal högtid som har firats ända sedan 400-talet. Den centrala bibeltexten som läses varje år är hämtad från Uppenbarelseboken, där det berättas om ärkeängeln Mikael som kämpade mot det onda.

Britt G Hallqvist skriver i en barnvisa:

*Mikael strider mot draken.*

*Draken är giftig och stygg.*

*Mikael litar på Herren.*

*Därför är Mikael trygg.*

Ordet *ängel* betyder sändebud och går egentligen att använda på alla som tar på sig uppdraget att gå Guds vägar.

Vi får vara änglar för varandra, vi får stå på det godas sida, vi får lita på Herren. Vi får också vara övertygade om att Gud sänder änglar i vår väg, i olika skepnader. Ibland är änglarna inte så lätta att känna igen, men vi får öva oss både i att se och att ha tillit till Guds olika sändebud.

Det berättas om Lill-Nisse som fick vara med om att en ängel kom och räddade honom från den stora svarta hunden. Han var fet och gråklädd. Han hade flottig keps och en fimp i mungipan. Ängeln tog Lill-Nisse i handen och följde honom hem. Lill-Nisse visste inte att det var en ängel. Ängeln visste det inte heller.

**Söndagen 29 september**

**11.00 GUDSTJÄNST**

”Änglarna”

Gudstjänst med livsberättelser

*Medverkande:* Susanna Lindvall, Daniel Ardabili-Farshi, Anna Kettner

*Gudstjänstledare:* Gunnil Korswing

*Musik:* Ruth Segerberg

0-0

**DET HÄNDER I VECKAN**

Hemgrupperna börjar sina samlingar.

Se nedan

0-0

**HEMGRUPPER**

Under hösten inbjuds du att delta i en Hemgrupp för att studera Apostlagärningarna och boken ”Till jordens yttersta gräns”.

Grupperna träffas på olika tider, du väljer den grupp och tid som passar dig. Grupperna kommer att träffas tre gånger under hösten. Ta gärna med dig vänner och bekanta!

Det finns en anmälningslista i kyrkan, men du kan också maila [solveig.m.hogberg@gmail.com](mailto:solveig.m.hogberg@gmail.com) eller tala med gruppledaren och meddela vilken grupp du vill delta i.

Ingegärd Björk Torsdagar 13.00 med start 26 september, Snoilskyvägen 34 på Kungsholmen, Johanna och Jonatan Hedin, Torsdagar 18.30 med start 26 september, Åsögatan 107 på Söder, Gunnil Korswing Onsdagar 18.00 med start 2 oktober, Rådmansgatan 69 i Vasastan, Sune Fahlgren, Söndagar 17.00 med start 22 september, Bergslagsvägen 19 i Bromma, Daniel Ardabili-Farsh (tid meddelas senare) Erik Segersällsväg 12 i Hägersten.