



Tankar inför Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet ”Samhällsansvar”

I söndagens gudstjänst möter vi Sackaios, han som var en liten man till växten, men en stor man i samhället. Sackaios den lille mannen som klättrade upp i ett träd för att få se Jesus. Det är fascinerande att se hur långt hans längtan tar honom. Men Sackaios bar på mycket mer än denna längtan. Han var också en stor man, chef för skatte- och tullindrivare och han hade gjort sig en förmögen, inte alltid på ärliga vägar, genom detta arbete. Jesus ser honom och Sackaios blir överlycklig, men sansar sig då han förstår att han är genomskådad både av medmänniskor och av Jesus.

I mötet med Jesus blir det viktigt för Sackaios att försöka rätta till sitt liv och ta sitt samhällsansvar. Han vill dela sin förmögenhet med de fattiga och låta dem han lurat få mångdubbelt igen.

Det finns all anledning att fundera över hur vårt samhällsansvar ser ut idag och om det gör någon skillnad att ha mött Jesus. Vad är vi beredda att offra för att andra ska få det bättre? Vi får fundera över och be Gud om hjälp att se vad som är rätt, inte för oss själva nu utan för oss alla för framtiden.

”Gud du som har satt oss här i världen, lär oss besinna vårt ansvar, så att vi alltid tjänar dig och vår nästa.”

SÖNDAG 10 november 2019

11.00 GUDSTJÄNST

”Samhällsansvar”

Pastor: Solveig Högberg

Gudstjänstledare: Jonas Rova

Musiker: Ruth Segerberg och Simon Berggren

Efter kyrkkaffet presenterar Sune Fahlgren S:t Peters Walcker orgel i ord och bild

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

DET HÄNDER I VECKAN

Lördag 9 november

18.00 – 22.00 KVÄLLSÖPPET

”Jamstuga” med möjlighet att lyssna till musik och spela olika instrument, pizzaservering

Ansvarig: Jonas Rova 073 663 78 27