

## **Att vara med**

### *Målsättning för S:t Peters Diakoni*

Bibelns många berättelser visar tydligt att Gud vill vara med sin skapelse. Denna längtan kom till sin fullaste uttryck i Jesus som var med dem som andra undvek. Dialog och närvaro kännetecknade hans verksamhet.

Som Jesus efterföljare har vi en kallelse att fortsätta hans verk – för världens skull men också för vår egen skull. Vi har inte lämnats utan vägledning i att utföra detta arbete. Jesus har sagt att hans närvaro finns bland annat hos de utsatta (Matt 25:36-40).

Därför är huvudsyftet med S:t Peters diakonala arbete att "vara med". Vi vill båda vara med de utsatta människorna som finns i närheten av vår kyrka, och vi vill vara med varandra.

### **Att vara med de utsatta**

Medmänskliga kärlek är inte ett medel utan ett mål i sig som vittnar om Gud (1 Joh 4). Vi kommer som gäster in i andras verklighet och låter dem bestämma om de vill lära känna oss och den kärlek som driver oss.

Detta betyder att vi inte söker i första hand att missionera eller lösa problem hos dem vi möter. Vår uppgift är att visa omsorg och göra vårt bästa att förmedla kärlek som inspirerar, bemyndigar och stödjer.

Vi är maktlösa att producera en på förhand bestämt resultat. Därför är tålamod ett viktigt stöd och egenskap i vårt arbete; tålamod med de vi vill tjäna, tålamod med Gud, och tålamod med varandra.

### **Att vara med varandra**

Nya Testamentet använder två huvud bilder för att förklara vad kyrkan är: en kropp där olika medlemmar tillsammans bildar en helhet (1 Kor 12:20–27), och byggstenar i en byggnad som rymmer Guds närvaro (Ef 2:20–22). Dessa bilder antyder att Gud är närvarande bland oss på ett speciellt sätt när vi är tillsammans.

Genom att umgås omkring vårt uppdrag, lär vi känna varandra på sätt som gör det möjligt för broderlig kärlek att växa bland oss och vara en källa till inspiration och stöd även för oss. Det är i mötet med varandra som vi mognar som människor och utvecklar en mångfacetterad tro.

Liksom bilderna tyder på en mångfald bland medlemmar förstår vi att alla inte kan vara med på vandringarna. Vårt mål är att var och en hittar sitt unika bidrag till vårt arbete där vi kan vara med varandra genom att be för verksamheten, genom att träffas och baka nyttigt bröd för smörgåsarna vi delar ut, genom att finansiellt stödja arbetet, och genom att hitta kreativa lösningar till utmaningar och behov som dyker upp längs vägen.

Biskop Cyprianus av Karthago, som levde under 200-talet, skrev om de kristna, "*Vi talar inte stora ting men vi lever dem.*" S:t Peters Diakoni är ett ordlöst sätt för oss att vittna om Guds stora generositet och kärlek som finns även i vår tid och grannskap.