

MAJ 2021 | VECKA 20

# PINGSTDAGEN "Den heliga Anden"

Veckans nyhetsbrevet  
från S:t Peters kyrka



## DET HÄNDER I VECKAN:

23 MAJ 11:00

**GUDSTJÄNST**

"Den heliga Anden"

**Predikan: Ulrika Morazán**

**Medverkande: Jonatan Hedin & Jenny Arnerlöf**

**Sång o Musik: Birgitta André**

## VIKTIG INFO

- **Ulrika Morazán är Equmeniakyrkans biträdande chef på internationella enheten och samordnare för Latinamerika.**
- **Birgitta André som sjunger och spelar på söndag har jobbat som kyrkomusiker och kommer till oss från Södertälje där hon är medlem i Equmeniakyrkan.**
- **Era gåvor gör det möjligt för oss att vara församling. Att be över kollekten har inte blivit en tydlig del av våra livesända gudstjänster men vi ber och tackar Gud för alla gåvor.**

Swisha en gåva till 123 390 86 88



Equmeniakyrkan

## Om Pingst

I Bibeln finns det fem huvudsymboler för den heliga Anden: luft, eld, vatten, olja och duvan. Märkte du att de tre förstnämnda av dessa symboler hör till de fyra klassiska elementen? Om vi lägger till att människan är den jord som Gud formade och andades liv i får vi en fascinerande helhet. De klassiska elementen har både studerats noggrant och haft ett viktigt symbolvärde för i princip alla urgamla kulturer.

Bilden vi får från när vår kristna tradition använder dem är att allt skapad är laddad med Guds storhet.

Det finns en dikt av 1800-tals Jesuiten Gerard Manley Hopkins som heter Guds storhet. Dikten är ett slags hyllning av Den Heliga Andens kraft "Den ljuvaste friskhet som bor i tingens djup". Den inbjuder oss att titta närmare på och komma till insikt om skaparsinnet som finns bakom vår vackra och röriga värld. Den är verkligen en dikt för vår tid då den också skildrar hur mycket av den kultur som vi människor har skapat fjärrar oss från skapelsen och från en hälsosam och förkroppsligad andlighet.

Pingstdagen handlar om Guds förkroppsligade närvaro i skapelsen genom kyrkans gemenskap – ett kollektiv av individer som har valt att upplåta sitt fysiska liv som en boning till Gud i världen. Som någon har sagt är hela världen Guds tempel och människor är kallade att vara Guds fysiska avbild här. Med visdom och omsorg är vi kallade att värna om skapelsen. Det blir en del av vårt vittnesbörd om Gud som skapar och bär, älskar och kämpar, förnyar och ger liv. Dikten får ni här på sidan två!

*Pastor Jenny*

*The Coming of the Holy Spirit, av Soichi Watanabe 1996*

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf

SMS eller mail: 070-306 63 46, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

S:t Peters kyrka Upplandsgatan 12 Stockholm

Världen är laddad med Guds storhets oerhörda kraft.  
Den flammar till som blixterna från skakad stanniol,  
Den koncentreras som pressad olja eller utkramad saft.  
Varför finns ingen nu som hans stränghet tål?

Samma väg, samma väg har generationer haft.  
Allt är slitet av kommers, smutsat av ändamål,  
Allt bär människans lukt - kläderna, verktygens skaft.  
Foten, skodd, känner ej jord: en blanknött svål.

Men oupphörligt förnyar sig världen någonstans,  
Den ljuvaste friskhet bor i tingens djup.  
När de sista ljusen släcks i Västerens omätliga stup,

O morgon, då klär du dig redan i stilla glans!  
Ty Den Helige Ande, som morgonrodnaden bar,  
Beskrämar allt som kommer, som är, som var.

- Gerard Manley Hopkins  
- Översätt av Anderberg