

Sexagesima

”Det levande ordet”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Torsdag 17 februari 2022

12:00-15:00 Öppen kyrka

”Mot ljusare tider”

Solveig Högberg

Söndag 20 februari 2022

11:00 Gudstjänst

Predikan: Solveig Högberg

Medverkande: Nate Young

Orgel: Göran Grahn

Bibeltexter: Ps 119:129–135,

Rom 10:13-17, Joh 7:40–52,

Ps 33:4–9

VIKTIG INFORMATION

Lördagen den 26 januari 13.00-

15.30 anordnar Stockholms

regionens pionjärråd en

bönesamling för regionens

församlingar i

Jakobsbergskyrkan.

Vill du närvara eller sända in

ett böneämne kontakta pastor

Solveig.

Under pastor Jennys ledighet

t o m 1 mars vikarierar pastor

Solveig

solveig.m.hogberg@gmail.com

070- 660 16 29

Tankar inför söndagen

– Vem är Jesus för oss idag?

Johannes evangelium präglas inte direkt av humor, men i sammanhanget för söndagens text (kap 7) finns sådant som jag uppfattar som humoristiskt och lustigt. En sådan glimt finns i avsnittet där Johannes berättar att de som sänts ut för att gripa Jesus återvände utan att ha lyckats göra det. De drabbades så av Jesus ord att de stod oförmögna att handla.

Det är en rörande skildring om vad goda ord kan göra med oss. De som skulle gripa blir i stället så gripna att de lägger ner sina vapen. ”Att gripa” eller ”att gripas” – det är hela skillnaden!

Så vad griper mig? Vad griper tag i dig? Har vi i vår tids stress och med alla våra kontrollbehov förlorat förmågan att beröras så djupt att det ändrar på planer och till och med föder civil olydnad. Vad kan i dag få oss att så höra Jesus ord att vi säger att det finns ingen som ”talat som han” (Joh 7:46)?

Enligt Johannes fanns det delade meningar om Jesus (Joh 7:40–52). Diskussionen förs utifrån dåtidens föreställningar om *Profeten* och *Messias*. Är Jesus en radikal profet om rätt och rättvisa? Eller är han en gudasänd kung som ska upprätta en ny världsordning?

I vår tid är de ofta andra frågor som knyts till Jesus. En del ser honom som *kärlekens apostel* som bekräftar allt och alla. Andra ser något annat. Här skulle jag vilja föreslå att vi utifrån de bilder som Bibeln ger oss av Jesus som det ”levande ordet” frågar oss vem är Jesus för oss personligen.

Nikodemus som sökt upp Jesus om natten (Joh 3) dyker också upp här (7:50). Och han ställer sig själv rannsakande frågor om Jesus. Frågan om vem Jesus är måste få bli personlig.

Sune Fahlgren

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf

SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm