

# Fastlagssöndagen

## ”Kärlekens väg”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 24 februari 2022

**12:00-15:00 Öppen kyrka**

”Glimtar från Hawaii”

Pastorskandidat Viktor Berméus berättar bland annat om hur det var att gå på Bibelskola på Hawaii.

Söndag 27 februari 2022

**11:00 Gudstjänst**

Predikan: Solveig Högberg

Sång: Carl Lagerqvist

Medverkande: Alvin Strollo

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Ester 4:12-17,  
Första Tim 2:4-6, Joh 12:20-33, Ps.86:5-11

### VIKTIG INFORMATION

Om du inte hinner läsa nästa Veckobrev på onsdag morgon så påminner jag redan nu om Askonsdagens nattvardsandakt 2 mars 12.00. Andakten är ett hjälpmedel för oss att gå in i Fastetiden på rätt sätt och förbereda oss för Påsken.

Tack för allt vad du är och vad du gör. Välkommen att fortsätta dela liv och livsväg i S:t Peter.



Equeniakyrkan

## Tankar inför söndagen

”Om du inte vet vart du ska så spelar det inte heller någon roll vilken väg du tar.” Du känner kanske igen svaret som sjuåriga Alice får av katten i Lewis Carrolls bok *Alice i underlandet*, när hon frågar om vägen. Du känner säkert också igen orden ur Karin Boyes dikt *I rörelse* ”Nog finns det mål och mening för vår färd – men det är vägen som är mödan värd.” De här citaten berättar om vikten av att ha ett resmål, ett livsmål, men också om vikten av att ta rätt väg dit. De påminner oss om att vi ännu inte är framme, utan på väg. Vad är målet och meningen med ditt liv? Hur tar du dig dit? Hur ser din väg ut?

Söndagens tema är kärlekens väg och ska vi kunna gå den vägen förutsätter det att vi har målet klart för oss.

Fastlagssöndagen är en märklig dag. I våra kyrkor sjunger vi ofta psalmer i molltonart: ”Se vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider att skåda hur Jesus Krist, Guds Son, i syndares ställe lider”. Samtidigt så präglas Fastlagen: söndag, måndag och tisdag under den kommande veckan, i den kyrkliga traditionen, av glädje, karneval och maskerad. Det är ett farväl till festligheter, innan fastan tar över på Askonsdagen.

Korset, ankaret och det brinnande hjärtat är ofta symboler för fastlagssöndagen. De uttrycker tro, hopp och kärlek. Men de är inte bara symboler som genom bilder beskriver något för oss. De är också verkligheter som ger avtryck i våra liv och därför kan beskriva oss.

Kanske är Fastlagssöndagen den av årets söndagar som bäst speglar våra liv. Den beskriver hur sorg och glädje vandrar tillsammans. Den berättar om vad Jesus har gjort för oss. Den utmanar oss att våga gå kärlekens väg.

Solveig Högberg

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf

SMS eller mejla 070 306 6346, [pastor@stpeterskyrka.se](mailto:pastor@stpeterskyrka.se)

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm