

Palmsöndagen

"Vägen till korset"

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 7 april 2022

12:00-15:00 Öppen kyrka

Påskfirandet på Jesu tid. Susanna

Lindvall

18:30 Bibelstudium

Söndag 10 april 2022

11:00 Gudstjänst

Predikan: Viktor Berméus

Medverkande: Jenny Arnerlöf

Solosång: Kerstin Lostig

Orgel: Göran Lostig

Bibeltexter: Jesaja 50:5-10, Rom

5:1-5, Luk 19:28-40, Psaltaren

118:19-29

VIKTIG INFORMATION

• Hej alla ni!som jag knappt känner mer än till namn i bästa fall.

Installationen söndag 27 mars blev en fin start hos er i S:t Peter, med förbön, blommor och varma välkomstord. Tack för det!

Nu börjar jag arbetet som pastor med diakonal inriktning och ser fram emot att få träffa er i olika sammanhang som ni finns i.

Min tro är att Gud har valt att bo i oss, vill helighet och är barmhärtighet, eller som poeten och författaren Majken Johansson skrev: "Bottenglädjen räcker för alla bottenlägen"

Jag nås säkrast dagtid tisdagar och torsdagar. För närvarande är det tänkt att jag är med på två lördagsvandringar per månad och en gudstjänst i månaden.

Det går bra att ringa, maila eller smsa på följande:

diakon@stpeterskyrka.se

0736 - 00 56 09

Allt gott! Anders Segersson

Tankar inför söndagen

Igår vaknade vi i Stockholmsområdet till riktigt tvära kast – vintervitt med hala trottoarer och kall blåst. Vilken chock! Det var ju inte livsomvälvande men knyter an på ett bra sätt till en av Palmsöndagens läxor: livet kan förändras över en natt. Corona- pandemin och kriget i Ukraina är färskare exempel på hur detta kan drabba oss som ett kollektiv. Dåliga besked eller svåra diagnoser kan föra oss som individer från lovsång och glädje till lidande och klagorop på ett ögonblick.

Palmsöndagen inleder Stilla veckan, en vecka som är en analogi av våra liv, som en klok person har skrivit. Veckan börjar med en glad förväntan som efter dramatiska vändningar slutar på ett helt oväntat sätt. Från Palmsöndagens perspektiv är både korsfästelsen och uppståndelsen otänkbara, som så mycket som händer oss under livets gång. Veckan som börjar med Palmsöndagen är en vecka som för oss från tron som en glad känsla till tro som en övning – kanske även en viljehandling. Det är något väldigt meningsfullt med de åtta dagarna som inleds nu på Palmsöndagen.

Ju äldre jag blir desto större växer min övertygelse om att det finns något oerhört viktigt med att ge sig hän till Palmsöndagens feststämning som bjuder in till självförglömmelse och att följa med hela vägen till Påsken. Jag vet att många kommer att åka iväg nästa vecka till efterlängttade lov. Oavsett var ni befinner er i landet vill jag redan nu be er att göra en poäng av att söka upp kvällsandakter eller gudstjänster på orten där ni befinner er så att ni kan få dyka lite djupare och fatta lite mer av världshistoriens viktigaste berättelse. Palmsöndagen och stilla veckan är bäst upplevd i gemenskap med andra människor.

I år har vi ingen procession med palmkvistar och glada tillrop genom Tegnérslunden, så var inte rädda för att komma på söndag ☺ *men kanske är det en tanke att växa in i till kommande år?*

Pastor Jenny, en "helig dåre" i Guds och er tjänst!

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm