

Femte söndagen i Påsktiden

”Växa i tro”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 12 maj 2022

12:00-15:00 Öppen kyrka

”Kulturkrock” Anders Segersson.

19:00 Orgelkonsert hör

Casimir Käfving spela Bach, Demessieux och Sjögren.

Söndag 15 maj 2022

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Medverkande: Alvin Strollo

Sångare: Stockholms

Kammarkör

Musik: Göran Grahn

Bibeltexter: Ps.98:1-8, Hosea

14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh

15:10-17

VIKTIG INFORMATION

• Att ge av våra resurser är ett sätt att växa i tro. Inte i tron att man ska få en belöning för att man gav utan i tron att man skall ha det man behöver trots att man har offrat det man hade kunnat använda själv på annat. Vi tackar Gud för allt som ni offrar till vår församling. Det är era gåvor av tid, pengar och er själva som gör att vi kan finnas som en församling!



Ekumeniakyrkan

Tankar inför söndag

Ofta förknippas växt med smärta och svårighet. Det verkar stämma för fysisk växt och de flesta av oss kanske minns hur växande ben är värkande ben. Karin Boyes kända dikt *Ja visst gör det ont när knoppar brister* fångar upp sambandet mellan naturens växtvärk och värken som finns när vi växer som människor. Är det möjligt att växa utan smärta? Eller kan man växa i tro utan att känna växtvärk? Söndagens tema är ett tema som väcker många frågor hos mig.

En strof från profeten Hoseas bok får mig att tänka att Gud gärna vill hjälpa oss växa utan smärta. ”Jag skall bli som dagg för Israel, och han skall blomstra som en lilja, slå rot som en poppel och skjuta nya skott” (Hos.14:6). Bilden som ges är otroligt mjuk och varsam. Den antyder att Gud vill ge oss det vi behöver för att frodas och växa utan att göra något större väsen av det. För vem lägger märke till när dagg lägger sig? Dagg är tyst och diskret men en viktig vätskekälla för växter i torra och varma klimat som Israels.

Vad kan denna bild säga oss om att växa i tro? Först och främst säger den att Gud inte missunnar oss växt! Gud känner sig inte hotad av vår växt som så många av gudarna i mytologins gamla berättelser. Tvärtom vill Gud se oss blomstra och utvecklas både när det gäller våra gåvor och vår tillit till Gud. För när vi växer på båda sätten främjar vi Guds rykte i världen. Den stora frågan är vill vi växa i tro? Oavsett hur mycket Gud vill se oss växa i tro, om inte vi själva vill växa i tro kommer det inte ske.

Vad det innebär att växa i tro? I vårt samhälle innebär att växa att man blir mer och mer självständig men att växa i tro innebär den raka motsatsen! När vi växer i tro och andlig mognad lär vi att leva mer och mer beroende av Gud som den viktigaste källan till vår identitet och liv. Det är inte underligt om vi upplever att det är svårt för oss att växa i tro! För övrigt skulle jag vilja utveckla temat till: *Att växa i tro, hopp och kärlek*. På söndag ska vi utforska temat mer i förhållande till Jesu ord och jag hoppas att vi ses.

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm