

# Första söndagen efter trefaldighet

## ”Vårt dop”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Söndag 19 juni 2022

**11:00 Gudstjänst**

*Predikan:* Solveig Högberg

*Gudstjänstledare och Sång:*

Anders Segersson

*Orgel:* Johan Wallin

*Bibeltexter:* 2 Mos 14:21-22,

Titusbrevet 3:4-8, Joh 1:29-34,

Psalm 66:5-12

### VIKTIG INFORMATION

• Era gåvor behövs även under sommarens tid med lugnare verksamhet. Jag (pastor Jenny) förundras nästan dagligen och tackar alltid Gud över att vi får fortsätta vara en församling mitt i storstaden. Tack för er generositet och uppmärksamhet!

• På söndagen efter Midsommar 26/6 kommer vi att fira friluftsgudstjänst 15:00 följt av grillkväll hemma hos Pastor Jenny på norra Färingsö. Om du vet att du vill vara med men behöver hjälp med att ta dig ditt hör av dig till Pastor Jenny som försöker koordinera samåkning. *Obs!* Friluftsgudstjänsten kommer inte livesändas i år och under juli-månad kommer vi inte livesända gudstjänster.



Eumeniakyrkan

## Tankar inför söndagen

Jag minns inte vem som först lärde mig att dopets handling återspeglar skapelseberättelsen där det står att en gudsvind svepte över vattnet. Jag vet bara att jag tyckte att tanken var fantastisk vacker. Dessutom stämmer den överens med Aposteln Paulus ord till de kristna i Korinth, ”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.” (2 Kor 5:17).

Dop med vatten har från början varit den kristna kyrkans ingångs rit. Där ger vi vår offentliga förkunnelse att vi nu sätter vårt liv i Guds händer för att båda bevaras och formges. Jag menar inte att dopet gör oss helt passiva, men i vårt dop erkänner vår maktlöshet att åstadkomma en renhet som inte blir sterilt, vår fullständiga hjälplöshet inför döden och vårt behov av Gud för allting.

Under kyrkans historia har det debatterats om nedsänkning och begjutning eller stänkning är likvärdiga former. Här är det viktigt att vara tydlig: formen påverkar inte resultatet. Kanske är det viktigaste det som alla former har gemensamt: att vi inte döper oss själva.

När vi döps (och konfirmeras!), sker en förändring. Vi har välkomnat Guds skapande verk att äga rum i oss och därmed kommer Andens dop som betecknas med luft/vind och eld. Den helige Ande som blåste över begynnensens djup och skapade ordning från kaos svävar över våra liv beredd att fortsätta Guds skapande verk inom oss. Eldens ljus hjälper oss att se på vårt liv med större klarhet och dess värme kan bränna bort det inom oss som är oförenlig med Guds närvaro. Om vinden tilltar och värmen stiger är det inget bevis på att vårt dop är ogiltigt. Då mer än någonsin behöver vi varandras stöd som de döptas gemenskap.

Ett lysande regn föll över Stockholm igår kväll. Kvällssolens gyllene strålar med regndroppar som föll i en lagom-tjock ”slow motion” påminde mig om något från Marylinne Robinssons bok *Gilead*: ”det är lätt att tro i sådana ögonblick att vatten skapades främst för att välsigna”. Också i dopets ögonblick är det lätt att tro att vatten skapades främst för att välsigna. Läger du märke till de många vardagliga sätten som vatten välsignar ditt liv?

*Jenny Arnerlöf*

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Anders Segersson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm