

# Tredje söndagen efter Trefaldighet

## ”Förlorad och återfunnen”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

### HÄNDER I VECKAN

Söndag 3 juli

**11:00 Gudstjänst i  
NORRMALMSKYRKAN**  
**Norrullsgatan 37**

*Predikan:* Sune Fahlgren  
*Bibeltexter:* Jesaja 51:1-3,  
Efesierbrevet 2:1-10,  
Lukasevangelium 15:8-10

### VIKTIG INFORMATION

*Sommar i staden med S:t Peter och  
Norrmalmskyrkan*

Under sex veckor i sommar turas vi om att vara värd och välkomna varandra till sommargudstjänster. Vi återupplivar vänskapens stig med ett sommarsamarbete med Norrmalmskyrkans församling.

*Digitala sändningar*

Under juli månad gör vi uppehåll med våra digitala sändningar av gudstjänsterna. Söndagen den 7 augusti är vi tillbaka igen.

*Hälsning från pastor Jenny*

I måndags började jag min semester och blir svårt att nå under några veckor. Hör gärna med Solveig Högberg om du har frågor eller om det rör diakoni hör med Anders SegerSSon. Ta hand om er i sommarvärmen och vi ses igen snart!

### Var i all världen har jag lagt det?

KOMMANDE SÖNDAG har kallats för ”lyckodagen för alla som tappat något”. Vi är många som gjort det, och vi gör det hela tiden.

– Var lade jag nycklarna, räkningen, receptet, mobilen, tröjan?

– Och varför är så mycket försvunnet, när man allra mest behöver det?

Sådana är vi människor. Vi tappar bort. Och vi är själva borttappade ibland. Känner ni igen er? Jag gör det. Därför behöver vi nog en söndag som är ”de förlorades glädjedag”.

Om du läser evangeliet (Luk 15:8–10) så upptäcker du vilken intressant liknelse Jesus ger oss denna söndag! De flesta känner till liknelsen om det borttappade fåret och den förlorade sonen, men vem tänker på tjejen som tappat ett mynt. Inte har hon råd att bli av med surt förvärvade slantar. Eller kanske är det hennes brudsmücke?

Hon måste leta, och det ordentligt. Hela huset sopas. Hon ger sig inte. Hon letar tills hon hittar det borttappade. Jesus understryker hur härligt, glatt och roligt det är att finna det vi blivit av med.

En tanke som jag fått till detta veckobrev måste jag få dela. Tänk om kvinnan representerar S:t Peters kyrka, vår trosgemenskap. Kan vi som församling ha tappat bort något oerhört viktigt? Vår vilja att följa Kristus.

Liknelsens mynt kan också vara det till synes självklara som vi kallar ”församling”. För mig var det en glädjedag då jag för några år sedan hittade hem i S:t Peters församling.

– Behöver du åter finna din församling?

*Sune Fahlgren*

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf  
SMS eller mejla 070 306 6346, [pastor@stpeterskyrka.se](mailto:pastor@stpeterskyrka.se)  
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm