

Apostladagen

”Sänd mig”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Söndag 17 juli

**11:00 Gudstjänst i
NORRMALMSKYRKAN**
Norrtullsgatan 37

Predikan: Solveig Högberg
Gudstjänstledare: Stefan
Albinsson

Bibeltexter: Jesaja 6:1-8,
1 Petrusbrevet 2:4-10,
Matteusevangeliet 16:13-20,
Psaltaren 40:6-12

VIKTIG INFORMATION

*Sommar i staden med S:t Peter
och Norrmalmskyrkan*

Under sex veckor i sommar
turas vi om att vara värd och
välkomna varandra till
sommargudstjänster. Vi
återupplivar vänskapens stig
med ett sommarsamarbete
med Norrmalmskyrkans
församling.



Equeniakyrkan

Sändning pågår

TEMAT FÖR KOMMANDE SÖNDAG är ”Sänd mig!” (från Jes 6:8). Orden förutsätter att det är någon som sänder och att det är några som blir sända.

Efter sin uppståndelse sa Jesus till sina lärjungar: ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er” (Joh 20:21). De första som sändes kallas *apostlar*, och de blev viktiga för den världsvida kyrkan. De var sändebud som med full auktoritet uppträdde på avsändarens vägnar.

I Efesierbrevet heter det att tron och kyrkan vilar på ”apostlarnas grund” (Ef 2:20). Apostladagen blev därför i den tidiga kyrkan en andlig högtid – en av de äldsta kristna festerna. Och är det särskilt apostlarna Petrus och Paulus som uppmärksammas. De blev *martyrer* för sin tro i Rom på 60-talet.

Men vad menas egentligen när vi talar om vår tro som ”apostolisk”, och om kyrkan som ”apostolisk”? Först och främst att vår tro inte är grundad på skrivna dokument. Det finns inga objektiva bevis för Guds existens. Men det finns *vittnen*. Apostlarna är trons ursprungsvittnen och garanter. Trovärdigheten i deras vittnesbörd är helt avgörande.

Detta gjorde två frågor brännande bland de första kristna: *Vilka* ska vi lyssna till? *Vilka skrifter* ska vi följa? Kyrkans svar på dessa frågor var *ämbete* och *kanon* (Nya testamentet).

Petrus och Paulus var olika som personer, och deras uppdrag var olika. Men de förenades i en gemensam tro: Bekännelsen av Jesus som Messias, den levande Gudens son. Kyrkans apostoliska uppdrag att vittna om Jesus Kristus i ord och handling gäller också idag. ”Sänd mig!” är ett uttryck för att vi vill stå till Guds förfogande. Sändning pågår.

Sune Fahlgren

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm