

Sjätte söndagen efter Trefaldighet

”Efterföljelse”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Söndag 24 juli 2022

**11:00 Gudstjänst
tillsammans med
Norrmalmskyrkan i S:t
Peters kyrka**

Predikan: Stefan Albinsson
Gudstjänstledare: Gunnil
Korswing

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Amos 7:10-15,
1 Tess 2:1-8, Matt 16:24-27
Psaltaren 15

VIKTIG INFORMATION

Vi lever mitt i högsommaren, med allt vad det betyder. För somliga en efterlängtd semester, för andra långtråkiga dagar då det ibland är för varmt, ibland för regnigt, inget är som vi önskar.

Mitt i det *nu* som är vårt, oavsett hur det gestaltar sig, får vi se fram mot, planera och be för hösten i S:t Peter.

Mycket kommer säkert att vara som vanligt, annat blir nytt och oprövat. Men i och genom allt vill vi skapa en miljö där allt och alla kan finna växtkraft och trygghet.

Det kan du vara med och förbereda genom din bön och senare din närvaro.

Vi ser med spänning fram mot vad Gud ska ge oss i höst och vad vi kan ge varandra!

Tankar inför söndagen

De första kristna kallades för vägens folk.

De var ett folk som var i rörelse, i rörelse på jorden för att dela med sig av evangeliet men också i rörelse från jorden mot himmelen.

Pilgrimsvandringar har allt sedan dess varit ett sätt att vara med i denna rörelse, en vandring i Kristi efterföljd.

Pilgrimsvandrarens attribut är ryggsäcken, kängorna, hatten och staven.

Vi är på vandring genom livet och efterföljelse handlar om att vara rustade för att följa Jesus i vårt vanliga liv.

Efterföljelse är inte alltid lätt, men vi får ta rygg på den vi vill följa. Då kan vi vara trygga. I Psalm 121:5 står det ”Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida”. Det är att vandra i efterföljelse.

Att stå i skuggan av någon låter ju ofta lite negativt. Men i detta sammanhang är det enbart positivt. Det visar på att det är någon som är viktigare som syns och går före. Det betyder också att vi är tillräckligt nära för att finna skuggan där vi är skyddade.

Jesus uppmanade ofta ”Följ mig”. Det betyder inte att vi måste ha hela Pilgrimsvandringen klar för oss. Vi får i efterföljd ta ett steg i taget. Det gäller att börja gå och det kan vi bara göra från den plats vi nu befinner oss på. Oavsett var vi är och hur vi har det.

Vi får vara rustade med ryggsäck för vår färdkost, ingångna kängorna för trygg vandring och som skydd mot skoskav, en stav till stöd och hatten som ger oss skydd, tillsammans med den skugga ett liv i efterföljd ger oss.

Jesus har kallat oss att följa honom, tro på honom, lita på honom. Han har lovat att om vi vill vandra i hans efterföljd så ska han vara med oss och leda oss steg efter steg genom hela livet och ge oss den kraft som behövs.

Det är att leva i efterföljelse!

Solveig Högberg

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf

SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm