

# Åttonde söndagen efter Trefaldighet

"Andlig klarsyn"

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Söndag 7 augusti 2022

11:00 Gudstjänst med

Norrmalmskyrkans

församling i S:t

Peters kyrka

Predikan: Eva Larsen

Medverkande: Jenny Arnerlöf

Musik: Laila Johansson &

AnnBritt Sjödin

Organist: Johan Wallin

Bibeltexter: Ords 7:1-3, 1 Kor

3:10-15, Matt 7:22-29,

Ps.119:30-35

## VIKTIG INFORMATION

- Nu på söndag drar vi igång med livesändning igen.

- Era gåvor i form av tid och närvaro gör vår församling till en dynamisk gemenskap. Semester var skönt, men till slut saknade jag vår församling och livsrytmen som den ger. Många av er har semester i flera veckor framöver och jag hoppas att ni får härliga tider av vila och lek. Jag hoppas även att det väcker i er en förnyad längtan efter församlingen som en upplivande del av er livsrytm.



Ekumeniakyrkan

## Tankar inför söndagen

På de två nästkommande söndagarna har vi det sällsynta nöjen att den Gamla Testamentliga texten är hämtad från Ordspråksboken. Det är lite sorgligt att texter från Ordspråksboken endast förekommer fyra gånger under texternas treåriga rotation. I min ungdom hade jag en vän som bestämde sig för att läsa ett kapitel om dagen från Ordspråksboken under månader med trettioen dagar. Hon ville bli vis. Jag undrar om vi i vår egen tid har nedgraderad Ordspråksbokens texter till nivån av något man får på lappen i en lyckokaka? Om så är fallet är det dags att tänka om.

Den 1800tals Oxford utbildad filosofen och konstkritikern John Ruskin skall ha sagt att de delarna av Ordspråksboken som hans mamma lät honom memorera som barn var "den enda väsentliga delen" av all hans utbildning (Ruskings verk har blivit intressanta på nytt då han tycks ha förutsett vår tids intresse för miljö, hållbarhet och hantverk).

En kommentar till Ordspråksboken förklarar att ordspråk har visat sig ha ett särskilt värde i tider av förändring och kris eftersom de fångar upp och uttrycker ett folks grundläggande värderingar. Ordspråken är varken löften eller bud - de är vår traditions visdom som förvärvades genom svåra erfarenheter och som har klarat tidens tand. Flera texter i evangelierna gör tydligt att Jesus var välbekant med Ordspråksbokens visdom (jämför Ords 25:6-7 och Luk 14:7-11). Det skulle vara lärorikt att studera ordspråken och se vilka som Jesus prioriterade i sitt liv och sin lära.

Ett alternativt namn för den kommande söndagens tema skulle kunna vara "Visdom" eller "Trons visdom" för det är vad andlig klarsyn egentligen handlar om. Förmågan att urskilja vad som är det rätta och riktiga sättet att agera i en given situation om vi vill likna Jesus Kristus. För den förmågan behöver vi alltid Guds hjälp. Var hämtar du din livsvisdom?

Pastor Jenny

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Anders Segersson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm