

Tionde söndagen efter Trefaldighet

”Nådens gåvor”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Söndag 21 augusti

11:00 Gudstjänst

Predikan: Sune Fahlgren

Orgel: Johan Wallin

Gudstjänstledare: Anders Segersson

Bibeltexter: 2 Mos 19:3–8;

Rom 12:3–8; Matt 18:18–22

Livesändning är igång igen

Onsdag den 24 augusti

19:00 ”Det Goda samtalet”

Joel Halldorf samtalar då med DN:s kulturchef Björn Wiman om ”tillståndet i vårt samhälle” utifrån Wimans nya bok *I en sal på lasarettet: En berättelse om min mamma, tuberkulosen och folkhemmet*.

VIKTIG INFORMATION

Hoppas att du kan hålla dig i den svala skuggan under sommarvärmen. Kom ihåg att församlingen finns till för att hjälpa och stödja varandra i olika sorters svårighet. Om du behöver stöd med att handla, förbön för att lugna klimatkris oro eller bara någon att chatta med hör av dig till en av pastorerna!

För ett liv på riktigt!

TEMAT FÖR KOMMANDE SÖNDAG är ”Nådens gåvor”, och bibeltexterna handlar om vad som krävs för att livet i församling och samhälle ska bli präglade av djupare samhörighet och mer dynamik. Ordagrant så betyder ordet *nåd* ”det som väcker oväntad glädje”. Och det behöver vi mer av!

I min predikan i gudstjänsten på söndag ska jag lyfta fram den vägledning till fördjupad *samhörighet* som aposteln Paulus gav till de kristna i storstaden Rom. Enligt Paulus har såväl församling som samhällsliv högre syften än att bara försöka stå ut med varandra eller att trivas.

Fram till 2003 hade denna sommarsöndag det allvarliga temat ”Förspilda tillfällen”. Det hade enligt min mening gärna fått vara kvar! Så som världen ser ut idag behövs det rannsakande budskap både i kyrka och i den valrörelse som nu drar i gång i samhället. Den mest svåråtkomliga formen av synd och brist är *underlåtelsen*, det vill säga att vi inte aktivt gör något ont, men vi undviker att göra det goda på riktigt.

De bibeltexter vi läser på söndag *rannsakas* oss. Vad gör vi av vår samhörighet? Hur förvaltar vi nådens gåvor och alla de tillfällen vi har att använda dem? Vad innebär förlåtelsen gåva i våra vardagsliv som kristna?

I en gemenskap byggd på samhörighet är de goda processer som pågår ”nådens gåvor”. Paulus ger i Romarbrevets tolfte kapitel exempel på sju olika gåvor som väcker oväntad glädje. Dessa gåvor är inte något extraordinärt, utan de anger olika ömsesidigt stödjande funktioner som bidrar till en kristen församlings växt och mognad. Alltså ett liv på riktigt!

Sune Fahlgren

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
 Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se
 S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm