

Den helige Mikael's dag "Änglarna"

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Torsdag 29 september

12:00–15:00 Öppen kyrka

Levande samtal, upptäck

Psalmboken på nytt

19:00 Det Goda samtalet

Ett samtal mellan Moa Berglöv och Joakim Hagerius som tar sitt avstamp i Berglövs politiska biografi "Landsförrädare".

Söndag 02 oktober 2022

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Medverkande: Anders Segersson

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Daniel 10:15-19, Upp.

12:7-12, Matt 18:7-10, Ps.103:19-

22

VIKTIG INFORMATION

- Pastor Jenny är på en utbildning nästa mån – ons och blir svårt att nå per telefon.

- Era gåvor gör det möjligt för oss att vara en församling, att bedriva diakoni och att stödja viktiga ändamål som SIRA-skolor i Betlehem och barnhemmet samt sjukhuset i Moçambique. Tack! Just nu gör Equmenia insamling till att stödja ungdomsarbete. Hoppas att ni kan även ge en gåva till ett så viktigt ändamål. Många bäckar små...

Himmel över Berlin

Känner du igen titeln?

En film i regi av Wim Wenders som kom 1987.

Den handlar om de båda änglarna Damiel och Cassiel, som går osynliga omkring och lyssnar på berlinarnas tankar. Trots att änglar enbart ska vara betraktare, och inte interagera fysiskt med människornas värld, förälskar sig Damiel i en livs levande cirkusartist. Han funderar nu på att ge upp sin status som ängel och bli människa, det vill säga dödlig.

Filmen har jag sett många gånger och den ger mig eftervärme som räcker långt. Änglarna ger genom sin närvaro ett förunderligt stöd till människor i olika situationer.

Är det så vi ska uppfatta att änglar är och fungerar? De beskrivs i Bibeln som Guds tjänare. Mest kända är väl ärkeängeln Mikael som skickas till Jesu mor Maria men även till Josef, Marias trolovade.

I kommande söndags text från Daniels bok i Gamla Testamentet berättas om en syn som Daniel får där han beskriver mötet med en "man som ser ut som en människa". Mötet tar nästan livet av Daniel, men han får hälsningen:

"Var inte rädd, du högt älskade, allt ska gå väl. Var stark, var stark!"

Det är samma hälsning som Maria och Josef får, och det kanske räddar dom. Att ha tillit till Gud i det som händer i deras liv trots ett svårt läge.

"Himmel över Stockholm"

Det önskar jag alla de som kämpar i sin utsatthet och som Lördagsvandrararna möter varje lördag - stöd från både osynliga och synliga. Var inte rädd!

Hälsningar

Anders Segersson