

Tacksägelsedagen

”Lovsång”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Torsdag 6 oktober

12:00–15:00 Öppen kyrka

Hemlig gäst!

18:00 På spåret Bibeln som bok och Fader Abraham

Söndag 9 oktober 2022

11:00 Gudstjänst

Predikan: Anna Kettner

Medverkande: Jenny Arnerlöf

Orgel: Maria Wilsson

Bibeltexter: Jeremia 31:3-6,

Upp 4:8-11, Matt 15:29-31,

Ps 65:9-14

VIKTIG INFORMATION

• Är du eller någon du känner nyfiken om vår diakoni? Prova gärna på som volontär i mackfabriken. Det är ett roligt sätt att lära sig mer och delta samtidigt! Kontakta pastor Anders för mer information.

• Nästa vecka på torsdag kväll kl.18:30 sker en Evensong gudstjänst i vår kyrka. Det är ett samarbete mellan Stockholms Kammarkör och S:t Peters församling. Evensong är en gudstjänst på ca 45 minuter som traditionellt hålls nära solnedgången med fokus på att sjunga psalmer och andra lovsång från Bibeln. Kvällen livesänds inte.

Tankar inför söndagen

Är det en plikt att vara tacksam? Tacksägelsedagen firas över hela Europa sedan väldigt länge. Kanske är högtiden faktiskt äldre än kristendomen här.

I ett land med kalla vintrar är slutet av hösten en bokslutets tid. När äpplena lämnat träden och det mesta gröna slutat växa kan resultatet inte förbättras. Så länge människor levat i norra Europa kunde de ungefär nu veta om familjen, gårdens djur och de själva skulle överleva vintern och de hungriga månaderna på våren. Och även de som fått tillräcklig skörd visste att om resultatet inte kunde förbättras kunde det försämrats. Skadedjur kunde äta i förråden, tjuvar kunde stjäla kylan kunde döda även om föråden var fulla.

Evangelietexten idag handlar om hur Jesus botade sjuka som sökte upp honom. Men inte ens då han var här på jorden var allt perfekt – det är därför det står att “många blev friska”, inte att “alla blev friska”.

Den verkliga världen är inte perfekt. Den var inte perfekt ens när Jesus vandrade här. En perfekt värld kan bara uppnås med tvång. Den måste vara sluten – kan aldrig vara öppen. Därför avstår Gud från det perfekta. Jesus gick med öppna ögon rakt in i det minst perfekta slut en ledare kan uppnå: han blev dödad, hans närmaste orkade inte fortsätta. De förnekade kunskap om honom, vägrade tro vittnen som sa att han levde, låste in sig för att vara trygga, flydde staden. Inte kan det kallas perfekt... Men så vände sig hela verkligheten liksom långsamt om. De flyende blev upphunna, de inlåsta blev uppsökta, de mistrogn blev övertygade. Totts allt. I ett trotsigt hopp föddes kyrkan och vår tro. Det är viktigt att se tacksägelsedagen så. Den handlar inte om att tacka för det perfekta, det lätthanterade eller det behagliga.

Tacksägelsedagen har alltid firats av osäkra människor, människor som inte vetat om de skulle överleva vintern. Tacksägelsedagen vill övertyga oss om att det finns nåt att tacka för. Mitt i det trasiga. Mitt i det övergivna. Bland dem som tvingats bort från sin plats till nåt helt okänt. Mitt i det osäkra livet.

Om ängslan och tacksamhet, det fullkomliga i det ynkans lilla, det hela i det som inte håller ihop handlar tacksägelsedagen. Om att tacka Gud för det verkliga livet. Trots allt.

Anna Kettner

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm