

## Artonde söndagen efter trefaldighet

”Att lyssna i tro”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

### HÄNDER I VECKAN

Torsdag 13 oktober

**12:00–15:00 Öppen kyrka**

Ulf Hellsing läser sina dikter från samlingarna ”Vortex” och ”Refug”.

**18:30 Evensong** med Stockholms Kammarkör

Söndag 16 oktober 2022

**11:00 Gudstjänst**

*Predikan:* Carl Lagerqvist

*Medverkande:* Jenny Arnerlöf

*Sång:* En grupp från

Damkören SALT

*Orgel:* Maria Wilsson

*Bibeltexter:* 5 Mos 30:11-16,

Jakobsbrevet 2:8-13,

Markusevangeliet 10:17-27,

Ps 19:8-15

### VIKTIG INFORMATION

• Era gåvor av tid, bön och pengar är avgörande för vår församling och vårt diakonala arbete. Tack för allt ni gör, ber och ger!

• *Save the date!* Den 25:e och 26:e mars kommer norske metodistpastor Roy-Frode Løvland till S:t Peter för en helg i Metodismens tecken. Om inte du har fått information som skickades ut förra veckan hör gärna av dig till pastor Jenny.

## Tankar inför söndagen

När jag var liten hade mina farföräldrar en väggbonad med en ugglan i en ek. Versen handlade om den gamla visa ugglan som satt i trädet och ju mer den såg desto mindre talade han. Ju mindre han talade desto mer hörde han och det gjorde honom vis. Underförstått var att man själv skulle härma ugglan, lyssna noga och bli vis. Senare forskning må ha uppdagat att ugglahjärnor inte är så stora, men sedan urminnestider har ugglor varit en symbol för visdom. Ugglor ser ut som om de lyssnar in omgivningen med alla deras tillgängliga förmågor. Kanske kan de vara en bra bild för oss av hur vi kan lyssna i tro för Gud?

Psaltaren 19 den första halva handlar om hur himlavalvets ljus talar om Guds härlighet och visdom med sitt eget språk. Sedan tvärvänder det och andra halvan, som är söndagens psaltartext, handlar om Guds lag och lära. Ändringen verkar konstig och osammanhängande men det är den inte. Temat som förenar hela psalmen är jubel över Guds sköna sätt att tala till oss. Den säger att det finns visdom att skönja i skapelsen och det finns visdom för ett gott liv som kommer från att lyssna till Guds lära uppenbarad i Bibeln. Himlavalvets ljus och Guds vägledning belyser vårt yttre och inre liv. Hör vi ljusets förkunnelse?

Det kan hända att vi känner oss hörselskadade eller döva. Kanske delar vi den rädsla som psalmisten uttrycker – rädslan att vi gör detta som kallas för att tro fel. Att lyssna i tro handlar inte om att se varje händelse som ett tilltal från Gud som vi måst avkoda eller uttyda. Inte heller handlar det om att vara godtrogen allt man hör från andra. Att lyssna i tro är ett dynamiskt förhållningssätt där vi med vårt hjärta och vårt intellekt strävar efter att lägga märke till Guds närvaro och vägledning för att förmedla Guds godhet vidare till vår omgivning. Det finns nåd i uppgiften så vi kan göra den viss om att Gud har tålmod med oss även när vi uppfattar det vi har hört fel. Såsom Gud har ordnat en plats för himlavalvets ljus att göra sin uppgift med gudomlig visdom så finns det också en plats och ett sätt för var och en av oss att höra till Guds värld och med vårt liv förkunna hans härlighet och visdom.

*Jenny Arnerlöf*

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Anders Segersson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm