

Allhelgonahelgen

”Helgonen” och ”Vårt evighets hopp”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Torsdag 3 november

12:00–15:00 Öppen kyrka

Mitt liv som kyrkomusiker,
Johan Wallin

18:00 På Spåret

Söndag 6 november 2022

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Sång: Kerstin Lostig

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Job 17:15-16,
1 Korinthierbrevet 15:35-49,
Johannesevangeliet 6:37-40,
Ps.116:1-9

VIKTIG INFORMATION

- Kollektomaten har nu tagits bort från kyrksalen eftersom de flesta gåvor ges via Bg, Swish eller som kontanter. Detta gjordes för att dra ner på onödiga utgifter.
- Renovering av altartavlan sker under nästkommande veckan. Detta innebär att under de två kommande söndagarna kommer kyrkorummet se annorlunda ut med en stor ställning längst fram i kyrkan. Vi kommer att prova att samlas i ”kapellet” kring ljusbäraren. Välkommen!

Tankar inför helgen

I måndags vandrade jag genom trädgården och beundrade de sista blommorna som envisas med att sätta knopp och slå ut så här sent på året. Under hela sommaren tar jag frökapslar från de vackraste blommorna när de har blommat ut och gått i frö. Fröna sparar jag för nästa års plantering då fröer är dyra och värdefulla. Det märkliga med fröer är att de varken liknar växten de kom från eller växten som kommer att gro från dem men det finns ändå en kontinuitet. Ofta små, hårda och skrynkliga, gömmer fröer den härligheten som de härbärgera.

I episteltexten för kommande söndag har Aposteln Paulus fastnat för fröer som en bra bild av ”kroppens uppståndelse” (som vi bekänner som en del av vår kristna tro varje söndag!). Vårt evighets hopp är inte att vi kommer att fly våra kroppar för att bli andar. Inte heller är det att vi måste bemästra våra kroppar för att stävja döden som är oundviklig.

Vårt evighets hopp är att det förkroppsligade livet som vi nu lever kan liknas vid en unik blomma som när vi dör blir till ett dyrbart frö i Guds paradisträdgård. En dag kommer trädgårdsmästaren Gud att se till att vi uppstår till ett liv som vi inte nu kan fullt ut förstå. Enligt Paulus bild, och det lilla som skrivits om den uppståndne Kristus, kommer det att finnas både kontinuitet och diskontinuitet mellan vår kropp före och efter uppståndelsen. Att veta sådana detaljer är inte så viktigt. Det som tål att tänkas på är vad för energi och godhet vi laddar vårt blivande frö med nu.

All näring som vi upptar, genom att låta våra rötter sjunka djupare i Guds liv (genom Bibelläsning, bön och tjänst), producerar egenskaper som på ett begränsat sätt uppenbarar och förhållig Gud nu. Vårt evighets hopp har verkan redan här i nuet! Men det producerar också ett frö som innehåller Kristi liv som en dag, när förhållandena är rätta, kommer att blomstra i evighetens jordmån. Jag önskar er en frid- och hoppfull helg.

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
Anders Segeresson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm