

Söndagen före domsöndagen

”Vaksamhet och väntan”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Torsdag 10 november

12:00–15:00 Öppen kyrka

Mårten Gås, biskop Martin och pastor Solveig

18:00 På Spåret

Söndag 13 november 2022

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Sång: Cecilia Thorngren

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Jesaja 51:4-6,

Andra Korinthierbrevet 13:5-9,

Lukasevangeliet 12:35-40,

Ps. 139:1-18

Församlingsmöte om budget efter gudstjänst!

VIKTIG INFORMATION

- Om du vill få information i förväg om den budget som kommer att föreslås hör av dig till pastor Jenny.

- Om du är medlem och inte har möjlighet att vara i kyrkan på söndag men vill delta på mötet kan du också höra av dig till pastor Jenny som kan ordna en digital länk.

 Equemeniakyrkan

Tankar om Novent, eller hur man vakar och väntar

Om din Inbox är som min, är åtminstone hälften av mejlen som kommer reklam som raderas utan att öppnas. Ett sådant mejls ämne fångade dock min uppmärksamhet i söndags. ”Fira Novent!” var rubriken. Lite sökning på www förklarar att novent är ”icke-traditionell tjuvstart av julfirandet före första advent”. Reklamen jag fick lydde, ”Novent lyser upp novembermörkret och hjälper oss räkna ner till advent. Det är nu vi smygstartar myset och kommer i rätt stämning inför jul.”

Min första reaktion var att sucka, rulla ögonen och bli cynisk. Visst finns det mycket stoff för en cyniker i det! Men en djupare impuls fick mig att närma mig detta nya fenomen med en vilja att förstå längtan som driver det. Då såg jag att novent svarar på intressanta sätt mot kyrkoårets tema för kommande söndagar.

Det finns en växande skara kristna som tänker att advent är en säsong med sex eller sju veckor som börjar efter Allhelgona. De tänker så för att advent handlar om mer än nedräkningen till julen. Det handlar om att tänka i två riktningar samtidigt – bakåt mot minnet av Kristi första ankomst och framåt mot Kristi återkomst. På så sätt omfattar den även teman ”Vaksamhet och väntan” samt ”Kristi återkomst”. Både advent och novent förstår att det finns något stort som är berikande att beakta. Det finns dock en viktig skillnad mellan vilken stämning dessa säsonger vill skänka oss.

Som en uppskattad lärare här har visat mig, är advents mål att gripa tag i oss och bryta oss loss från sentimentalitet och falska tryggheter. Advent vill väcka moraliskt och etiskt allvar i oss och påminna om att det finns mörker som inte glitter och pynt räcker till att lysa upp. För att stå emot det mörkret som är Guds och skapelsens fiende behöver vi kyrkor med sina facklors lågor synliga och Andens olja i reserv så att vi är redo att ta emot Kristus på alla sätt som han kommer till oss. Det är en novent som jag tror att vi kan fira! *Jenny Arnerlöf*

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm