

Första söndagen i advent

”Ett nådens år”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 24 november 2022

12.00 – 15.00 Öppen kyrka.

”Thanksgiving med Jenny Arnerlöf”

19.00 Det Goda samtalet

”Att leva som kristen i vår tid”

Ett samtal om arvet efter Gunnell Vallquist (1918-2016).

Carl Otto Werkelid,

kulturskribent

Peter Halldorf, författare, och

Lovisa Bergdahl, docent i pedagogik

Söndag 27 november 2022

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Medverkande: Sune Fahlgren

Orgel: Birgitta André

Sång: Körensemble

Bibeltexter: Psalm 24, Sakarja

9:9-10, Uppenbarelseboken 5:1-

5, Matteusevangeliet 21:1-9

VIKTIG INFORMATION

Kyrkbladet för Advent – Trettondagstiden trycktes i måndags. Jag vill redan nu uppmärksamma ett blygsamt inlägg i kalendariet: lördag den 17 dec kl.18:00 blir det en pepparkaksverkstad för att dekorera en krubba i lilla staden Betlehem. Ett ypperligt tillfälle för båda yngre och äldre att bejaka ditt inre barn!

Tankar om Advent

Advent är äntligen här! Snövädret har levererat vintrig stämning som på beställning (fast det var inte jag som beställde det!). Vad är det som gör advent så speciell? Varför är dessa veckor av kyrkoåret fortfarande så eftertraktade av så många? Är det den mysiga stämning med glögg, julmarknader och fönster som bjuder på det varma skenet av ljusstakar? Eller är de traditionerna bara rekvisita som vittnar om en djupare och rikare verklighet som hela vårt samhälle längtar efter och väntar på?

Adventstidens väntan säger något till oss om vårt ursprung och mål; om meningen med våra liv och Han som håller alla tider i sin hand, Jesus Kristus. Det är tiden när vi förbereder vårt hjärta och sinne att ta emot honom, Ordet genom vilket allting blev till. Ordet som skrev sig själv in i världshistorien och blev en människa.

Vetenskap säger att världshistorien är en process som började för ca 13,8 miljarder år sedan, långt innan historieskrivning var aktuell. Våra heliga skrifter säger att när tiden var den rätta blev Ordet människa. Det är en fascinerande tanke om tid och Guds förkärlek för processer och utveckling som sker över tid. Vi med våra liv kan spela en aktiv roll i processen som Gud noggrant vakar över och arbetar med. Ja, våra liv är processer där vi har möjlighet att ge oss hän till och bli formade av Guds nåd. Guds nåd har funnits med från första början, och kommer att finnas och räcka till för allt som kan hända i tiden. Därför börjar ett nytt kyrkoår med temat ”Ett nådens år”.

Advent är en tid för förundran, men det är också en tid när vi får ställa de svåra frågorna som troende människor alltid har brottats med. Frågor som, ”Hur länge, Gud?”, ”Var är du i mörkret Gud?” eller som profeten Jesaja uttryckte det, ”O att du slet itu himlen och steg ner!”. Vi har fördelen att veta att Gud i Kristus har stigit ner till oss i tiden. Det kan ge oss uthållighet att vänta på honom än i vår tid. Den som väntar på Gud väntar inte förgäves. Välkommen till ett nytt kyrkoår, och äventyret som är Advent!

Pastor Jenny

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm