

Juldagen ”Jesus födelse”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

JULDAG

Lördag 24 – måndag 26 dec
17:00–21:00 Jul i Gemenskap
i Immanuelkyrkan. (se nedan)

Söndag 25 december
11:00 Juldagsgudstjänst
Predikan: Jenny Arnerlöf
Orgel: Göran Grahn

VIKTIG INFORMATION

• I år är första gången S:t Peters församling är medarrangörer till Jul i Gemenskap. Det är ett julfirande med måltider och gemenskap för alla som inte vill att utsatta och ensamma människor ska fira julen ensamma och hungriga.

• Vi önskar alla en glad och Fridfull Jul!
S:t Peters församling



Equemeniakyrkan

Tankar inför Julen

Julens berättelse har format så mycket av vår kulturs traditioner att det är lätt att glömma hur underlig berättelsen om Kristi födelse är. Jag påmindes om detta tack vare en sekulär podcast om världshistorien som jag följer. En punkt som värdarna återvände till flera gånger var just hur märklig eller underlig Jesus berättelsen är. Det är lätt att vår familjaritet med julevangeliets huvuddrag förblindar oss att se dess besynnerlighet.

Vad är det som gör den så familjär? Våra älskade julkrubbor kan ha den oavsiktliga effekten att de gör oss sentimentala. Berättelsen rycks från sin kontext och ställs i våra skyddade vardagsrum där stallets lukt, ångesten över deras nöd och skräcken från galna makt män inte finns med. Innan ni blir upprörda vill jag understryka att jag inte menar att det är fel att ha en krubba! Jag vill hjälpa oss se att julens skönhet är en ostädad och osentimental skönhet.

Julen har en skönhet som inte drar sig för världens hårda verklighet. Den säger att något vackert, sant och gott hände i vår värld sådan den är. Gud bröt sig in i världen med intentionen att tjäna sin skapelse. Kärleken kom ner till oss från höjderna för att det är vad kärleken gör. Den söker sig till de låga platserna där de hopplösa och hjälplösa väntar på att någon ska komma och rädda dem från meningslöshetens långsamma våld.

Med ett förödande krig nästgårds, en klimatkris som vi har svårt att reagera på på ett meningsfullt sätt, och andra vardags eländen som vår tids ensamhetspandemi är vi alla de hjälplösa och hopplösa som Gud i Kristus kom för att rädda. Det är vad vi firar när vi firar julen. Och i väntan på den dagen när Kristus kommer igen för att göra jorden till sitt permanenta hem kommer han till varje hjärta ostädad, armt och mörkt som öppnar sig för hans närvaro. Där han är följer hopp och hjälp som förkroppsligas och följer kärlekens mönster att söka sig till de låga med bud om en stor glädje för alla människor i alla tider. Är du redo att ta emot gåvan på nytt ännu en gång? Det är jag.

Jenny Arnerlöf

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm