

Palmsöndagen

"Vägen till korset"

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Torsdag 30 mars

12:00–15:00 Öppen Kyrka

13:00 samtalar vi om påskens psalmer och sånger.

Söndag 2 april 2024

11:00 Gudstjänst

Predikan: Solveig Högberg

Medverkande: Anders

Segersson

Orgel: Göran Lostig

Sång: Kerstin Lostig

Bibeltexter: Psalm 18:19-29,

Sakarja 2:10-13,

Filippbrevet 2:5-11

Johannesevangeliet 12:1-16

VIKTIG INFORMATION

Pastor Jenny har semester vecka 13. Ordförande Solveig kan svara på akuta frågor.

På Kyrkbladets framsida står "En tid för något nytt". Den tiden är nu. Våren bär oss bud om den sanningen, både i naturen och djurlivet, men det gör också den instundande påsken. Så spännande att med förväntan och nyfikenhet se fram mot hur det nya ska gestaltas i våra liv. Det ÄR tid för något nytt.



Equeniakyrkan

Tankar inför söndagen

Hur stämmer förpackningens bild med innehållet?

Hur överensstämmer utsida och insida?

Det är frågor man kan ställa sig inför Palmsöndagens när vi påminner oss om vad som hände den där dagen när Jesus var på väg till Jerusalem för sista gången.

Det som såg ut som ett triumftåg, det var en vandring mot korset.

Det som först var hyllningsrop förvandlas några dagar senare till förbannelser.

Hur ska man kunna lita på vad man ser, hur ska man rätt förstå det man hör?

Och hur ska man kunna fatta att detta som först var ett segertåg och senare såg ut som ett nederlag faktiskt till slut var en seger?

Palmsöndagen utmanar oss att våga gå över gränser, att ta ett steg i rätt riktning också när det tar emot.

Genom historien har många människor ställts inför val där de varit tvungna att välja mellan samvetsfrid och bekvämlighet.

Vi skulle kunna räkna upp många exempel på hjältar, stora och kända eller mindre kända vardagshjältar. Människor som har det gemensamt att de mer sett till de goda konsekvenserna av sitt handlande, mer sett till troheten än till vad det skulle kunna komma att kosta.

Berättelsen om Jesu ankomst till Jerusalem är inte en berättelse om hjältemod men det är en berättelse om en man som visste vad han måste göra och tvingade sig själv att göra det.

Den smärta han måste genomlida var obeskrivlig och han visste det i förväg.

Berättelsen om Jesu ankomst till Jerusalem kan lära oss att inte snegla på andra människors bifall eller motstånd, när vi följer Guds vilja.

Berättelsen kan lära oss att det vi ser är inte alltid hela sanningen.

Berättelsen kan också utmana oss att sträva med att få utsida och insida att stämma allt mer överens.

Solveig Högberg

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm