

Fjärde söndagen i påsktiden

"Vägen till livet"

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Torsdag 27 april

12:00–15:00 Öppen Kyrka

13:00 Anders Segersson delar Kerstins dikter mm.

18:00 På spåret

Bibelstudium

Söndag 30 april 2023

11:00 Gudstjänst

Predikan: Ruth-Elisabeth

Bruun Börjesson

Ledning: Solveig Högberg

Orgel: Johan Wallin

Sång: Laila Johansson, Ann-Britt Sjödin

Trombon: Astrid Thörnros

Bibeltexter: Psalm 147:1-7,
Andra Moseboken 13:20-22,
Första Thess. 5:9-11,
Johannesevangeliet 13:31-35

VIKTIG INFORMATION

Vi vill rikta ett stort tack till er som har hjälpt till på och inför Kulturnatten. Kvällen uppskattades av många.

Efter gudstjänsten på den 14 maj har vi ett församlingsmöte. Vill redan nu be er att prioritera att vara med den söndagen.



Equemeniakyrkan

Rörelse! På vägen till livet

"Movement – movement" säger mannen som alltid står på samma plats på Centralen i väntan på oss från S:t Peters diakoni. Han rör om med en hand i luften som om han rör sockret i sitt kaffe. Han vill ha en träpinne. Jag slås varje gång av hans ordval – den lätt grymma ironin i att han som verkar ha fastnat i detta hörn i ett land långt ifrån hans första hem talar om rörelse. Jag undrar hur hans livsväg har fört honom hit och önskar av hela mitt hjärta att få se honom röra sig fritt på en ny väg.

Vi är alla i rörelse. Livet som en väg är en av världens vanligaste metaforer. Rocklåtar, dystopiska noveller, poeter och aktivister har använt sig av vägmetaforen så mycket att jag tvekar om den kan utvecklas mer. Vi är alla på väg någonstans, så varför känns det så svårt att hjälpa människor på vägen till livet? Kanske är det även svårt att känna att vi själva är på vägen till livet ibland. Var eller vad är livet? Bibeln ber oss att ställa en annan fråga... "vem är livet?"

Jesus sade, "den väg är bred som leder till fördärvet... men den port är trång och den väg är smal som leder till livet." (Matt 7:13-14) Många har trott att Jesus menade att den breda vägen var de lössläppta väg och den trånga vägen de fromma och rättfärdigas. Det är en slarvig tolkning av Jesus i bergspredikans sammanhang och hans eget liv och möte med människor som drabbades av olika former av olycka. I Johannesevangeliet säger Jesus att han är "vägen, sanningen och livet". Om vi läser dessa ord om vägar tillsammans ser vi något annat. Att vägen till livet, vägen till Kristus, är en väg där inga lätta svar duger. Det är en väg präglad av brottning och kamp eftersom den som följer Kristus måste lära sig att dö från sitt eget ego. Men det är just i egots död som vi upptäcker Livet. Ett annat namn för denna process i vår tradition är helgelse.

Vägen till livet är en Kristuscentrerad helgelse som drar oss in i Kristi närhet – i hans visdom, kärlek och liv. Och den sänder oss ut på världens vägar för att tjäna Kristus genom att tjäna dem som har drabbats av syndens skadliga effekter; vi alla blir förändrad i processen. Så "movement – movement!". I vår väns vädjan hör jag en kallelse till rörelse på väg till helgelse. Jag har gjort hans ord till min bön för oss alla: hjälp oss att röra oss mot livet, Kristi namn till ära!

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:
Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm