

## **Predikan av Jenny Arnerlöf – Hjälparen kommer - 2023**

Föräldrar till nästan vuxna barn ägnar mycket tid åt att förklara saker som ungarna behöver veta inför vuxenlivets utmaningar och kriser. Mycket av det som vi lär dem är saker som vi vill att de ska veta, men som vi hoppas att de aldrig ska få erfarenhet av. Till exempel att när bensinlampan lyser rött är det bäst att ta den närmaste bensinmacken även om den inte är din favoritplats att tanka på. Det finns medelmåttiga kriser att förbereda dem för som "Säg inte allt som du spontant tycker till din chef när du blir tillrättavisad". Och "Var försiktigt med att köpa saker på kredit, för skulder kan bli en tung börda att bära". Sedan finns det stora samhällskriser. Efter attentatet på Drottninggatan för några år sedan blev det aktuellt att ha pratat om en samlingspunkt om något oväntat sker som slår ut våra vanliga kanaler för kommunikation.

Föräldrar delar dessa viktiga läror med sina ungar medvetna om att det finns en stor skillnad mellan att veta något och att erfara något. Vi kan uppleva något utan att ha kunskap om vad vi har varit med om. Och vi kan ha kunskap om något utan att ha upplevt det. Den klassiska frågan om teori och praktik.

Dessa två möjliga kombinationer – erfarenhet utan kunskap och kunskap utan erfarenhet - ger en viss förståelse för något men det är en ofullständig förståelse. Det är när vi har båda tillsammans - en kombination av kunskap och erfarenhet – som vi äger en dynamisk insikt. När vi har kunskap och erfarenhet om något kan vi tala och agera med en djupare bild av det.

Jesu tal till lärjungarna i dagens text hade som mål att förbereda dem för kriserna som var på väg att komma. Först i samband med hans korsfästelse och därefter med himmelfärden. Jesus ville utrusta lärjungarna med kunskap som skulle hjälpa dem att tolka deras erfarenhet.

Under tre år hade lärjungarna samlat in praktisk livserfarenhet med Jesus. De fick i första hand se hur Jesus levde i vardagen, hur han mötte andra människor och hur han relaterade till Gud. De hade sett och även varit med om en del under. De hade också mött och känt föraktet som maktmänniskorna hade inför Jesus och hans lära. Men när Jesus talade till lärjungarna på sista kvällen innan han korsfästes, förstod de fortfarande inte vad som skulle hända med honom dagen därpå. Det var omöjligt för dem att förstå korsfästelsen, uppståndelsen och himmelfärden i förväg.

På deras sista kväll tillsammans, berättade Jesus för lärjungarna att fastän han skulle lämna dem, skulle han sända en vän. En riktig vän är någon som vi är bekväma och ärliga med. Någon som känner oss och vill vara med oss. Med en vän kan vi skratta och gråta, vi blir förstådda och accepterade men också utmanade och berikade. Vännen som Jesus lovade att skicka är sanningens ande; dvs hans egen Ande.

Tidigare den kvällen hade Jesus skapat en del förvirring bland lärjungarna när han sade att han skulle gå före dem någonstans dit de inte kunde följa med ännu. Som ni säkert minns brast lärjungen Thomas ut i invändningen att de inte visste vart han var på väg så hur kunde de känna till vägen? Jesus svar har gett oss de älskade orden om Jesus själv "Jag är vägen, sanningen och livet". Han var på väg tillbaka till Gud Fadern, tillbaka dit han hade kommit ifrån. Hans ord till lärjungarna var att eftersom de kände honom, kände de vägen till Gud.

Jesus sade att han skulle sända dem en vän som skulle hjälpa dem att hålla kursen på väg till Gud. En vän som skulle hjälpa dem att undvika

halvsanningar och lögnaktiga vägar precis som Jesus hade gjort. Han lovade att skicka en vän som skulle vägleda dem med hela den dynamiska och komplexa sanningen om honom och om vem de, och vi, är i honom.

Inför deras egna stunder av tvivel, och ännu mer i deras kommande möten med människor som de skulle dela budskapet om Jesus med, skulle de få hjälp av en vän som var lika sann som Jesus själv. Anden är den som hjälper kristna människor förstå och vittna om Jesu betydelse i varje ny tid och kultur. Att vara vägledad med hela sanningen är att vara vägledad av Jesus att agera på hans vägnar på sätt som stämmer överens med hur han själv agerade i olika situationer.

Jesus har gett oss sanningens Ande så att vi kan hålla rätt kurs själva, men också så att vi kan vägleda andra sökande människor till honom.

I mötet med andra som inser att de är vilsna och söker hjälp, handlar det om att gå bredvid och hjälpa dem att se hur Gud har varit närvarande i deras liv. Det handlar om att hjälpa människor möta deras erfarenhet av Gud med kunskap om Jesus och Bibelns ord. Att möta dem i deras vilsenhet och leda dem till sanningen om Kristus. Den brittiska miljöaktivisten och författaren Paul Kingsnorth är ett gott exempel på detta. I en intervju talade han nyligen om alla år som han ägnade åt att leva efter andra världsåskådningar. Han ville inte i första hand vara kristen men till slut insåg han att han var det. Han fick vägledning i tron och uttryckte att i Bibeln, tron och Kristus mötte han en sanning som stämde överens med sin erfarenhet. Ingen var mer förvånad över hans omvändelse än han själv.

För de som är inte nödvändigtvis vilsna men sökande, sådana som söker sanningen men saknar erfarenhet, handlar det om att gå bredvid och hjälpa teori bli praktik. För sådana människor är världen inte förtrollad på något sätt. Här handlar det oftast om att hjälpa dem att ta ett steg i tro. Att våga tro på Kristus som de har läst eller hört undervisning om. Tro är nyckeln som öppnar Bibelns ord, nyckeln som öppnar passagen mellan vårt intellekt och vårt hjärta och tro är nyckeln som hjälper oss se skapelsen som laddad med Andens kraft.

I mötet med människor som drabbats av sorg över döden och livets bittra erfarenheter är vårt uppdrag att peka mot uppståndelsens verkliga hopp som Anden vittnar om och tröstar oss med. Inte på ett okänsligt och påträngande sätt men på ett varmt och levande sätt som förmedlar hopp. Jesus har gett oss sanningens Ande så att vi själv har en dynamisk relation med Gud och kan hjälpa andra människor in i detsamma.

Sanningens Ande gör det möjligt för oss att leva nära Jesus, även i hans fysiska frånvaro. Allt handlar om honom. Anden gör det möjligt för oss att ha både kunskap om och erfarenhet av Jesus – en dynamisk förståelse och levande relation med sanningen. Det betyder inte att vi vet allt eller blir experter. Jesus undanhåller inte sig själv från oss på något sätt, men vår kapacitet att ta in hela sanningen som är Jesus, är begränsad. Det viktiga är inte att vi blir experter på Jesus – det viktiga är att vi under vår färd mot Gud alltid har tillgång till det vi behöver för att kunna ta nästa steg. Anden ger oss vad vi behöver för att tro på, följa, och förbli nära hela sanningen som är Jesus Kristus och för att hjälpa andra.

Känner du att det var länge sedan du upplevde Andens ledning? Känns det som Jesus är långt borta? Ifrågasätter du om dina tidigare erfarenheter av Jesus var riktiga. Eller brottas du med känslan av att sanningen om dig själv är ful, destruktiv eller hopplös? Sådana tankar vill isolera oss och göra maktlösa.

Kom ihåg att enligt Johannesevangeliet kommer Jesus alltid till oss med både nåd och sanning. Jesu ord till lärjungarna var att i allt det omtumlande som skulle hända behövde de inte ifrågasätta sanningen av vad de hade varit med om med honom. De behövde inte fördöma sig själv när de misslyckade för hos Jesus och hans Ande går nåden och sanningen hand i hand. De skulle lita på Anden som vägleder oss genom framgång och misslyckande så att vi håller oss nära till Kristus. Nära Jesus finns det glädje, frid och liv i överflöd.

Sanningens Ande är alltid nära till hands och redo att leda den som stillar sig för att lyssna, men Anden är också försiktig med att vara påträngande. Evangeliet för oss idag är att Jesus är med oss och han är alltid villig att hjälpa oss att vara sanna liksom han är sann. Han vill att vi ska veta med vårt intellekt och känna i vårt hjärta att han lever och är med oss. Det enda vi behöver göra för att få det är att vilja det och be om det. Amen.