

Femte söndagen i Påsktiden

”Att växa i tro”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 4 maj

12:00–15:00 Öppen Kyrka

13:00 berättar Jenny Arnerlöf om Star Wars dag och myternas betydelse.

19:00 Det Goda samtalet

”Hur vi levde den gudomliga komedin i Sverige”

Niklas Ekdal, Linda Joelsson och Jenny Arnerlöf samtalar.

Söndag 7 maj

11:00 Gudstjänst

Predikan: Solveig Högberg

Medverkande: Anders Segersson

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Psalm 98:1-8, Jesaja 57:15-16,

Galaterbrevet 5:13-18

Johannesevangeliet 17:9-17

VIKTIG INFORMATION

Söndagen är en avskild dag, en glänta i tiden för vila och rekreation, alltså en dag för återskapelse både av kropp, själ och ande.

Det är en dag för gudstjänst! Genom gudstjänsten kan vi få stadga och regelbundenhet i det kristna livet. I gudstjänsten får vi undervisning, vi får dela gemenskapen med Gud och varandra och med välsignelsen blir vi sända ut som Guds medarbetare i världen.

Välkommen att dela gudstjänstens rikedom varje söndag och att samtala om detta på Församlingsmötet 14/5.



Eumeniakyrkan

Tankar inför söndagen

Det är en hjälp att det är just i vårens tid som vi möter temat ”Att växa i tro”.

I psalm 162 sjunger vi: ”Som sol om våren stiger i makt mot himlens höjd och all naturen viger till livets nya fröjd, i själens rike Anden går fram med vårens bud: nu brister alla banden, nu skapar livets Gud” och Karin Boye diktade: ”Visst gör det ont när knoppar brister”.

Ja, visst kan förändringar göra ont, visst kan det okända skrämra. Men när vi kan se att Gud är med och skapar mitt i förändringen och ur förändringen kan vi låta tilliten vinna över oron, då kan vi våga ta steget in i det okända. Jesus har varit där före oss. Att växa i tro är att bli mer och mer lik Jesus.

Det är varken bättre eller sämre att vara ett grått litet frö än att vara knoppen som tvekar eller att vara den prunkande blomman. Men det är annorlunda! Och det blir fel om fröet inte gror eller om knopparna inte utvecklas. Då blir det inte som det var tänkt. För att kunna utvecklas så behövs gynnsamma omständigheter med luft, vatten, sol, näring och omvårdnad.

Med dessa bilder från naturens rike får vi se att samma sak gäller oss. Trons växt är naturlig och möjlig men den fordrar gynnsamma förhållanden. Dem får vi be om och dem får vi ge varandra.

Att växa i tro är att lämna sin egen styrka och i full tillit vara en planta i Guds omsorg.

Karin Boyes dikt, där vi oftast fastna vid det som gör ont, avslutas med orden:

”Då, när det är värst och inget hjälper,
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden -
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit som skapar världen.”

Att växa i tro är att ”vila i den tillit som skapar världen”, att leva i och genom Jesus.

Solveig Högberg

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm