

Bönsöndagen

”Bönen”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Torsdag 11 maj

12:00–15:00 Öppen Kyrka

13:00 berättar Susanna Lindvall om Michael J. Fox och Parkinson.

18:00 På spåret men Pastor Jenny

Söndag 14 maj

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Sång: Laila Johansson

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Psalm 13, Första

Kungaboken 3:5-14,

Romarbrevet 8:24-27

Matteusevangeliet 6:5-8

Församlingsmöte efter gudstjänst!

VIKTIG INFORMATION

Nästa vecka är det Kristi Himmelfärds helg. Jag vill redan nu slå ett slag för vår ”Gökotta” i Tegnerlund så att du som är kvar i stan kan planera att komma till en härlig och enkel stund av sång och gemenskap. Vi samlas i lunden vid sitplatsen nära Teknologgatan.

För er som missade Det Goda samtalet med Niklas Ekdal kring hans bok *Hur vi levde den gudomliga komedin om Sverige* kan ni kolla upp den på YouTube [här](#).

Tack för de många sätt som ni stödjer S:t Peters församling – det betyder mycket!



Equemeniakyrkan

Tankar inför söndagen

Föreställ er att ni står inför det viktiga livsvalet att köpa ett hus och för att förenkla saken finns det bara två hus att välja på. Det första huset vinner inga priser för dess exklusiva design men det är behagligt inuti oavsett vädret utanför, det finns ström och ett fungerande vatten och avloppssystem. Det andra huset är ett mästerverk belägen i ett idyllisk kvarter. Varje vinkel i huset förmedlar briljant design och dess byggmaterial är av högsta kvalitet. Men i detta fina hus finns det inga ledningar mellan väggarna som förmedlar ström till uttagen, inga rör under bänken som tillgodoser kranen med vatten, inga ledningar under golvet som forslar bort allt det otrevliga, och det finns mögel mellan väggarna. Vilket av dessa hus skulle ge de bästa förutsättningarna för ett gott liv? Valet är så klart inte svårt. Det är de osynliga funktionerna som utgör grunden för ett gott liv.

Bön är, för det mesta, en osynlig funktion – den sker i det fördolda hos många fler människor än de som fyller kyrkbänkarna på en given söndag. Även sekulära människor är mer religiösa än de själva tror! I bön kan vi lyfta fram allt från enkel tacksamhet över dagen till vår djupaste oro, längtan, ilska och allt som vi känner oss maktlösa inför. Kanske är det just därför det är så svårt att tala om våra böner med andra.

”Har du bett om det?” Ibland har frågan ställts av en välmenande person när jag har berättat om en utmaning som jag går genom eller står inför. Varje gång frågan ställts ryggar jag till då det känns som om bön blir förtryck och förtryckande. Jag tror att min negativa reaktion beror på det implicita jag hör i bakgrunden: ”om du har bett om detta bör svaret eller vägen fram vara tydlig för dig.” Ibland resulterar bön i tydliga svar men långt ifrån alltid.

Med bön håller vi vår uppmärksamhet riktad till vår osynliga men närvarande Gud som ger oss friheten att tänka kreativt. Den som ber kan agera i tro, medveten om att skulle det kärva till sig längs vägen är det inte slut på bönen samtal. Så stor är bönen möjlighet; den är ett samtal med Gud som kan ta många former men tar aldrig slut. På söndag är det bönsöndagen, och efter två helger borta ser jag mycket fram emot att fira gudstjänst, vår stora stund av gemensam bön, med er. Till dess, be för mig. Jag ber för er!

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
 Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se
 S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm