

Kristi Himmelsfärd

”Herre över allt”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Torsdag 18 maj

9:00 Gökotta i Tegnérlunden

En stund av sång och gemenskap kring en av Kyrkans viktigaste men minst firade högtidsdagar. Vi samlas vid sittplatsen nära Teknologgatan. Ta med ditt egna morgonfika.

Söndag 21 maj

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Sång: Ann Britt Sjödin och Laila Johansson

Orgel: Göran Grahn

Bibeltexter: Psalm 33:18-22,

Första Kungaboken 19:9-16,

Apostlagärningarna 1:12-14,

Johannesevangeliet 16:21-15

VIKTIG INFORMATION

Vill du få en inblick i församlingens diakoniarbete på lördag kvällar? Eller kanske känner du någon som söker ett sammanhang där de kan ge av sig själva till andra under säkra former? S:t Peters Diakoni behöver dig och dina vänner! Hör gärna av dig till Pastor Anders (nummer längst ner). Tack för all ert stöd!



Equemeni kyrkan

Tankar inför söndagen

När vi talar om moln är det inte självklart att vi syftar på det himmelska fenomenet. I vår digitala tid kan begreppet moln lika väl syfta på ett digitalt lagrings-utrymme som ett naturfenomen. Vi vet att information förvarat i molnet inte bokstavligen är i skyn (med mörka moln som platsen där de mörkaste hemligheterna bevaras). Vår information lagras i energislukande serverhallar som man kan ha synpunkter på. Men eftersom vi, med ett telefonabonnemang kan komma åt vår digitala information var helst när vi har täckning är moln ett bildspråk som gör den verkliga möjligheten begriplig.

Moln används på ett liknande sätt i Bibelns berättelser där moln har stort symbolvärde. Tänk på molnpelaren som ledde vägen för Israeliterna under uttåget från slaveri. Och molnet som täckte uppenbarelsetältet och signalerade om Mose kunde gå in för att prata med Gud eller om det var dags att bryta upp och fortsätta vandra. Även på härlighetens berg, där Jesu utseende förvandlades och han talade med Mose och Elia medan några lärjungar såg på i förskräckelse, sänkte sig ett moln över dem. Moln i Bibeln betecknar en stark gudomlig närvaro.

När Jesus gjorde sin himmelsfärd och lämnade lärjungarnas åsyn i ett moln är det meningen att vi ska förstå att han trädde in i Guds dimension. Höjd aspekten av bilden förmedlar en känsla av auktoritet. Och liksom vi genom molnen kan ha tillgång till digital information när vi är långt ifrån dess lagringsplats har vi nu tillgång till Jesus genom Anden. Vi är frestade att undra var Jesus med sin uppståndelsekropp befinner sig. Var finns himmelens serverhall? De första kristnas lära var att hans fysiska närvaro finns i kyrkans folk. Jesus har burit vår mänsklighet in i himlen där han ber för oss, och här på jorden bär vi något av hans himmelska liv i oss. Må molnen påminna dig om hans närvaro. Himmelriket och Kristus vår konung är nära!

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segeresson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm