

Pingstdagen

"Den heliga Anden"

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 25 maj

12:00–15:00 Öppen Kyrka
Våravslutning

Söndag 28 maj

11:00 Gudstjänst

Predikan: Solveig Högberg

Orgel: Göran Grahn

Sång: Carl Lagerkvist

Bibeltexter: Psalm 104:27-31,

Jesaja 12, Apostlagärningarna

2:1-11, Johannesevangeliet

7:37-39

Obs! Kyrkkaffe kommer att ske
på takterrassen på
Rådmansgatan 69

VIKTIG INFORMATION

Vilken dag som helst kommer ett nytt Kyrkblad i din brevlåda. Ett blad som är fyllt med mycket att läsa och som erbjuder många möjligheter till gemenskap.

Sommar innebär för många en tid av splittring, det är så mycket som ska hinnas med. För andra är det en påminnelse om ensamheten, man kommer inte så långt, man orkar inte göra så mycket.

Vi får omsluta varandra med goda tankar antingen vi befinner oss vid ett fönster på glänt eller på en paradiso långt borta. För omsorgen, tanken och bönen finns inga hinder.

Tankar inför söndagen

I en av Pingstdagens bibeltexter från Johannes evangeliet 7:37-39 står det att Jesus sa "Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, **ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten.** Detta sade han om Anden som de som trodde på honom skulle få."

Pingsten handlar om att det Jesus lovat går i uppfyllelse. Han lämnade inte lärjungarna ensamma. När han inte längre fysiskt är med lovar han att närvara genom sin Heliga Ande.

I en annan översättning står att Jesus sa: "Är någon törstig, så kom till mig och drick! **Floder av levande vatten kommer att fylla var och en som sätter sin tillit till mig.** Det var Anden han syftade på."

När man läser dessa olika tolkningar kan man undra över hur det egentligen är. Fylls det levande vattnet på eller strömmar det ut? Vad menade Jesus egentligen och vad är en riktig översättning av vad han sa? Jag tänker att det är när vi lägger samman dessa tolkningar som vi får en bild av det som sker. Det är Anden som beskrivs som det levande vattnet. Men för att ett vatten ska vara friskt och levande fordras både inlopp och utlopp. Om det bara finns inlopp men inte utlopp så blir det snart ett dött vatten, som Döda havet. Om det bara finns utlopp men inte inlopp så tar vattnet snart slut, som det är med våra brunnar en regnfattig sommar.

Det var inte bara då, en gång i Jerusalem, på Lövhuddohögtidens sista och största dag som Jesus sa detta till dem som följde honom. Precis samma sak lovar han idag den som sätter sin lit till honom. Törstar och längtar du så ska du få! Jesus är ständigt närvarande hos dig genom sin Heliga Ande. Han fyller på hos den som är öppen för ett inflöde. Det Gud ger genom den Helige Anden blir livgivande om det också finns ett utlopp.

Ta emot och ge ut, det är det kristna livets rytm. Vi behöver först ta emot för att ha något att ge ut; kärlek, gemenskap och mycket annat. Ger vi ut utan att fört ha tagit emot blir vi snart tomma och andefattiga, både i bokstavlig mening och i den meningen ett synonymlexikon ger oss; själlösa, utan innehåll, tom, fadd, trist och oinspirerad. Sök därför ditt eget livs rytm av tillflöde och utflöde!

Solveig Högberg

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm