

Andra söndagen efter trefaldighet

”Kallelsen till Guds rike”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Söndag 18 juni

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Sång: Laila Johansson

Medverkande: Anders Segersson

Orgel: Maria Wilsson

Bibeltexter: Psalm 65:2-5,

Domarboken 6:7-16

Första Korinthierbrevet 1:26-31, Markusevangeliet 2:13-17

VIKTIG INFORMATION

- På söndagen efter midsommar firar vi en alldeles unik gudstjänst i kyrkan. Sørreisa skolekorps, som består av 52 musiker, kommer från Nord Norge tack vare vår vän Pastor Roy-Frode Løvland.

Skolekorpsen kommer att spela i gudstjänsten, som har formats kring musiken i samråd med dirigenten. De kommer också att spela en konsert för oss under kyrkkaffet. Sprid gärna ordet om detta!

Jag vet att många reser bort över Midsommar men vi hoppas att nå ut till så många som möjligt med en personlig inbjudan till detta tillfälle.

- Tack för alla era böner och gåvor som gör det möjligt för oss att vara en aktiv församling!

Tankar inför söndagen

Varje gång människor har försökt skapa Guds rike, eller himmelen på Jorden, har de lyckats dra upp helvetet. Sådana försök har oftast strävat efter att skapa ett himmelrike utan Gud. Jag tänker givetvis på ökända ledare som Stalin, Pol Pot, och Mao Zedong. Deras makt och inflytande var stor, men diktatoriskt lagda människor skapar även kaos i mindre sammanhang än idag när de försöker att skapa sammanhang där de är den mäktigaste. Guds rike är inte något människor skapar, bygger eller regerar över – det är en verklighet som vi är kallad att lita till och leva i enlighet med. Därför är formuleringen av temat för den kommande söndagens texter så viktig.

Det är en utmaning att hoppas på och lita till en osynlig men reell verklighet i vår tid. Vårt tidevarv är präglad av skepsis mot allt som inte går att granska med ett teleskop eller mikroskop. När du möts av frestelsen att avskrika Guds rike som påhitt eller långsökt fantasi, kom ihåg att allt som är verkligt och viktigt inte kan granskas i ett laboratorium. Saker som kärlek, hopp och tro till exempel. För att kunna se (för att inte nämna leva i enlighet med!) Guds goda rike behöver vi fördjupa oss i Bibelns märkliga berättelser om Guds sätt med människor. Många har valt att avfärda allt som de betraktar som omöjligt i berättelserna istället för att brottas med det och försöka urskilja vad dessa berättelser vill säga oss om verklighet och Guds vägar med människor och skapelsen.

Berättelsen om Gideon i den kommande söndagens texter är en berättelse för vår tid. Gideon kunde inte se Guds aktiva närvaro i sin omgivning för att han hade anammat den omgivande kulturens sätt att se på Gud och världen. Han var så skeptisk att han inte ens såg ängeln som besökte honom som en uppenbarelse av Guds aktiva närvaro. När jag möter människor som frågar varför Gud inte gör något i världen (och det händer) slås jag över hur blinda vi är för hur Gud uppehåller allt. Guds handlande är mer skönjbart för den som har fördjupat sig i Bibelns berättelser och Jesu lära. Gud agerar världen över och dygnet runt. Men inte på världens sätt eller efter världens takt.

När slaget från en annan trumma fångar din uppmärksamhet; när du känner en lätt knuff mot en väg som du inte tidigare trodde var en väg, är det inte omöjligt att det är Guds rike som kallar. Våga byta takt och följa kallelsen till Guds rikets nya och förnyande vägar.

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm