

Johannes Döparens dag

”Den Högstes profet”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Torsdag 22 juni

10:00-12:00 IT för Seniorer

Det blir ett litet team av ledare som kommer. De ser mycket fram emot att träffa oss och tackla en mångfald av IT frågor. Kom nyfiken och om du har några specifika frågor, ta med dem!

Söndag 25 juni

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Musik: Musikkåren Sørreisa

Skolekorps från Nord Norge

Bibeltexter: Psalm 96

Jesaja 42:5-9

Apostlagärningarna 10:37-38,

Lukassevangeliet 1:67-80

VIKTIG INFORMATION

En vädjan till alla som har Facebook! Vore mycket uppskattat om ni går in och delar information om gudstjänsten med Sørreisa Skolekorps som finns på församlingens Facebook sida. Vi vill sprida ordet om denna gudstjänst så mycket som det går. Visst, så känner vi om alla söndagsgudstjänster men extra viktigt att sprida ordet denna helg när många är bortresta. Skolekorpsen reser långt och vi vill visa dem att vi uppskattar det på alla möjliga sätt.

Kläderna gör människan... eller?

“När det gäller hans kläder har jag knappast sett nåt värre“

Citatet är hämtat från Tomas Boströms sång om Johannes Döparen med titeln “Vildhonung”. Kläderna var gjorda av kamelhår som hölls uppe av ett läderbälte. Dessutom åt han gräshoppor och vildhonung.

En märklig uppenbarelse vid anblicken som förmodligen kunde skrämman vilken tuffing som helst!? Men det yttre hos Johannes verkar aldrig hamna i fokus. Det är hans röst och det han säger. “Jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren” (Joh 1:23).

Hur står folket ut med att bli kallade för “huggormsyngel”? Men istället för att bli kränkta och dra sin kos frågar de honom “Vad skall vi då göra?”

Det sker en vilja till förändring i människors inre som bekräftas av att de låter döpa sig i Jordan. Detta medför samtidigt att Johannes blir upphöjd och kultförklarad. Så stark är längtan efter en befriare, en Messias. Men Johannes värjer sig och säger att han är bara en vägröjare för den som skall komma. Han och Jesus var släkt och fanns nära varandra under uppväxten. Frågan hur Jesus och Johannes formade varandra i sina framtida roller, är ett bärande tema i romanen “Ökenbrevet” av Göran Tunström.

I sin bergspredikan undrar jag om Jesus var påverkad av Johannes: “Bekymra er inte... för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna?”

I midsommartid ska det ändå sägas: kläderna gör oss.

Vi vill gärna göra oss fina i något sommaraktigt. Kanske en folkdräkt om vi har. Dessutom får vi hjälp med att ana Gud i Psaltarens klädkod:

“Lova Herren min själ

.....i höghet och härlighet är du klädd,

du sveper dig i ljus som i en mantel “ Ps.104: 1-2

En fantastisk sommar önskar

Anders Segersson

pastor St Peters diakoni

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
 Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se
 S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm