

Sjätte söndagen efter Trefaldighet

"Efterföljelse"

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Söndag 16 juli

11:00 Gudstjänst i

Norrmalmskyrkan

Predikan: Solveig Högberg

Medverkande: Fredrik Annby

Musik: Timothée Ravelojaona

Bibeltexter: Psalm 15, Första

Kungaboken 19:19-21, Första

Korinterbrevet 9:19-26,

Lukasevangeliet 9:51-62

VIKTIG INFORMATION

Glöm inte bort pastor Jennys uppmaning och utmaning i sommarhälsningen som skickades till församlingsmedlemmar för drygt en månad sedan, men som också gäller alla som läser Veckobrevet.

Där ger hon några förslag på böner under 100 sommark dagar

- Gud, tack för S:t Peters församling. Låt din vilja ske hos oss.
- Gud, hjälp S:t Peters församling att vara en plats där berikande vänskap uppstår.
- Gud, gör S:t Peters församling till ett hem för ensamma människor.
- Gud, tack för allt det goda jag har fått av dig genom S:t Peters församling.



Eumeniakyrkan

Tankar inför söndagen

Att gå på Pilgrimsvandring har blivit populärt. Motiven för vandringen kan skifta. Några går för att komma bort, andra för att komma hem. Komma bort från vardagen och det som vanligen omger en. Komma hem för att få tid att vara i gemenskap med Gud och få tid att lyssna till hans tilltal.

Det finns några attribut som är gemensamma oavsett vilket syfte man har för sin vandring: ryggsäcken, kängorna, hatten och staven. Dessa är synliga tecken för en människa som är på väg.

Ryggsäcken med färdkost, kängorna för trygg vandring, staven till stöd och hatten som skydd mot väder och vind.

Vi är på vandring genom livet, för efterföljelse handlar om att följa Jesus i vårt vanliga liv. Jesus berättar om att det inte alla gånger är så lätt. För oss handlar det om att "ta rygg" på den vi vill följa, samtidigt som det gäller att veta vart vi går och varför. Det gör vi inte nödvändigtvis när vi följer redan upptrampade hjulspår, eller följer strömmen. Oftare är det så att för att komma till källan måste man simma mot strömmen. Då kan vi förstå att det inte bara är att flyta med. Då krävs det ansträngning. Ibland säger man att det bara är döda fiskar som flyter med strömmen.

Att pilgrimsvandra är ansträngande, men välsignat.

Dagens utmaning är att våga gå mot strömmen för att vara en trogen efterföljare. Det är när vi simmar mot strömmen som vi kan hitta källan.

Dagens glada budskap är att på vår livsvandring, pilgrimsvandring, får vi vara efterföljare, vi är inte utlämnade till oss själva, vi får vara på väg hem. Vi får ta vår ryggsäck med färdkost, våra kängor som vi gått in så vi inte får skoskav, staven till stöd och hatten till skydd. Bilder för hur Gud vill hjälpa oss att rusta oss för vår vandring.

Jesus säger: Följ mig! Börja gå, ett steg i taget. Du kan bara gå från den plats där du är nu.

Vi får lita på och be med i S:t Patricks bön, från 700-talet: "Kristus är framför mig, bakom mig, över mig och under mig, Kristus är med mig, i mig, runt omkring. Du bor i mig. Omger hela mig, morgon, dag som natt". Då är det tryggt att vara efterföljare!

Solveig Högberg

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm