

Kristi förklarings dag "Jesus förhärligad"

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Söndag 23 juli

11:00 Gudstjänst i S:t Peters kyrka

Predikan: Eva Larsson

Ledning: Solveig Högberg

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Psalm 89:12-18

Andra Moseboken 40:34-38

Uppenbarelseboken 1:9-18,

Lukasevangeliet 9:28-36

VIKTIG INFORMATION

- Finns det en särskild helg under hösten där du vill ansvara för serveringen? Kanske som ett sätt att fira din födelsedag eller någon annan viktig händelse med församlingen?

Eller om du vet att du inte kan hjälpa till under vissa helger kan du informera redan nu.

Skriv ett mail till Pastor Jenny med önskedatumet/datum att undvika och vi tar med det i beräkningen när schemat över hösten läggs.



Ekumeniakyrkan

Tankar inför söndag

Sagor som Askungen och Den fula ankungen är bland vår kulturs favorit folkberättelser. Med mindre variationer har de ett gemensamt tema: allt är inte nödvändigtvis hur det ser ut att vara på ytan. Det finns gott om berättelser där något lömsk gömmer sig bakom en polerad yta men i de ovannämnda berättelser är det tvärtom att någon besitter en skönhet som varken är väntat eller direkt uppenbart. Vi dras till sådana berättelser. De bekräftar vår instinkt att det finns mer till tillvaron än vad första ögonkastet ser. De ger också ett glädjetillskott med deras oväntad vändning från sorg och svårighet till härlighet och glädje. Kort sagt anar man evangeliets överraskande budskap i sagor som de ovannämnda.

I evangelierna finns det också en scen där slöjan av det familjära dras tillbaka och tre av lärjungarna får se Jesus sådan han är i all sin gudomliga härlighet. Det är ett elektrifierande moment som orsakar en kortslutning för åtminstone en av lärjungarna. Frågorna hos lärjungarna som var med om detta måste ha varit många.

Händelserna på förklaringsberget gav en glimt av hopp om framtiden som skulle komma genom Jesus. Det var också en uppenbarelse av Jesu sann gudomlig identitet dold i ett vanligt människoliv; det gudomliga förtarde inte det mänskliga och det mänskliga förorenade inte det gudomliga.

Det som hände på förklaringsberget har ytterligare betydelse för oss. En av de tre lärjungarna som var med skrev senare i Första Johannesbrev "Vi vet dock att när [Kristus] uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är." I Guds berättelse är vi alla fula ankungar men Guds kärlek och nåd kommer att förvandla oss och hela skapelsen till något så härligt att ord inte räcker till för att beskriva. Till dess, får vi nöja oss med vetskapen att himmelens liv är dold i skapelsens liv och i vårt vanliga människoliv, Kristus till ära!

Glad sommar! *Jenny Arnerlöf*

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:
Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm