

Åttonde söndagen efter Trefaldighet

”Andlig klarsyn”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Söndag 30 juli

11:00 Gudstjänst i

Norrmalmskyrkan

Predikan: Sune Fahlgren

Medverkande: Carin Morholm

Musik: Timothée Ravelojaona

Bibeltexter: Psalm 119:30-35,

Jeremia 7:1-7, Romarbrevet

8:14-17, Matteusevangeliet

7:13-14

VIKTIG INFORMATION

Här är två alternativa verser till den älskade psalmen Den blomstertid nu kommer som hittades i en gammal sångbok:

Du ädle Jesu Kriste!
 vår glädjesol och skin,
 bliv hos oss till vårt sista,
 uppvärm vårt kalla sinn:
 giv kärleks eld i hjärta,
 förnya själ och and:
 vänd bort all sorg och smärta
 med dine milda hand.

Du Sarons blomster sköna
 du lilja i grön dal.
 Ack! Värdes själen kröna
 med dygder till stort tal:
 din nåd låt henne fukta
 som dagg utav Zion;
 att hon må ljuvligt lukta
 som ros i Libanon.



Equeniakyrkan

Tankar inför söndagen

”Goe pastorn, kan du ge mig ett ord?” Den frågan fick jag av Greta nästan varje gång jag kom på besök. ”Ett ord” var för henne visdomsord som Jesus hade sagt. Greta hade förlorat sin syn, så hon ville att jag skulle öppna hennes Bibel och läsa något. Och det gjorde jag gärna.

När jag hade läst ett stycke från ett evangelium frågade jag alltid: ”Vad fick du för levande ord idag?” Då upprepade hon i regel något kärnfullt av det jag läst, sedan sa hon: ”De orden vill jag *idissla* några dagarna”. Och när jag var på väg ut kunde jag ofta höra hur hon började tugga om orden hon fått, blandat med en bön att få hjälp att förstå vad orden nu betyder för henne. Gretas ögonsjukdom hindrade inte henne från att söka andlig klarsyn.

Jesus var mästare på att ge ”ett ord” som andlig mat och vägledning. Nu på söndag, den åttonde efter trefaldighet, får vi några ur hans ”bergspredikan” (Matteus evangelium, kapitlen 5–7). I den finns många ord som lyser. I söndagens läsning från Matt 7:13–14 gör Jesus bland annat upp med vår tilltro till statistik. Som om de vägar de flesta väljer alltid vore de rätta!

Jesus ord om ”den smala vägen” vill jag nu ge vidare till dig som läser Veckobrevet. Den vägen är lätt att gå förbi, lätt att komma vid sidan av, lätt att tappa bort, även när man börjat gå den. Den är svår att finna. Vägen är verkligen smal, och på båda sidor stupar det brant utför mot hotande avvägar.

Den tyske motståndsmannen Dietrich Bonhoeffer skriver 1937 – under nazismens glansdagar – boken *Efterföljelse*, där orden från Jesus bergspredikan fick ge honom andlig klarsyn i en mycket svår tid. Om den ”smala vägen” skriver han: ”Det är att vara kallad till ett liv som går utöver det vanliga, att leva det livet fullt synligt och ändå inte se och veta att man gör det. Det är en smal väg.”

Sune Fahlgren

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
 Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se
 S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm