

# Tionde söndag efter trefaldighet

## ”Nådens gåvor”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

### HÄNDER I VECKAN

*Torsdag 10 augusti*

**14:00 – 16:00 IT för Seniorer**  
Sommarens sista tillfälle att träffa skickliga unga IT-kunniga ledare för att få hjälp med dina IT frågor. Kom nyfiken med dina frågor och dina enheter (mobilen, läsplattan, laptop, osv)!

*Lördag 12 augusti*

**17:00 Diakonins mackfabrik/vandring**

Detta går av stapeln varje lördag. För att göra det mer synlig kommer det att nämnas här i mån av plats. Be gärna för denna verksamhet. Tipsa en vän som söker sammanhang där de kan ge av sig själv, och kom och var med någon gång om du kan!

*Söndag 13 augusti*

**11:00 Gudstjänst**

*Predikan:* Jenny Arnerlöf

*Orgel:* Maria Wilsson

*Sång:* Laila Johansson

*Bibeltexter:* Psaltaren 28:6-9

Josua 24:16-18

Första Korinthierbrevet 12:4-11

Lukasevangeliet 9:46-48



Equemeniakyrkan

### Tankar inför söndag

Hög- och sensommaren är möjligen den tiden på året när vi tänker mest i termer av ”gåvor”. Vackra blombud mjuka som siden men nog starka att stå ståtliga i vind och regn får oss att dra andan. Grönsaker plockade direkt från en trädgård eller gårdsbutik väcker en speciell matlust. Även de som har sått och skött växterna brukar uttrycka en djup medvetenhet om att eventuella blommor eller frukter som blir till är en härlig och förtjusande gåva. För övrigt talas det inte så mycket om gåvor i det offentliga samtalet där varor ska ha ett mätbart värde som kan prissättas. Även människor talas det mer om i kostnadstermer än som gåvor.

Detta kan inte annat än påverka vår förmåga att tänka på nådens gåvor. Själva begreppet låter som kaka på kaka. För är inte själva grejen med nåden att den är en gåva? Ja, det är grejen med nåden – den syftar på hur livet och frälsning inte är något vi kan förtjäna eller skaffa med egna medel. När Aposteln Paulus skrev till de kristna i Korinth (som gav honom så mycket att oroa sig över) använde han begreppet ”nådegåvor” för att syfta på varje medlems unikt bidrag till församlingen som en helhet. Vi alla har något att ge som behövs av andra och vi alla behöver ta emot vissa saker som vi inte kan ordna åt oss själva. Vi behöver förstå oss själva och andra som gåvor. Det är lättare sagt än gjort!

Under senare halvan av den stora depressionen (1937) gjorde Church of England en stor studie om de svåra effekterna av arbetslöshet. Bland studiets värdefulla resultat var insikten om hur viktig det är för människor att känna att de har något att ge. Även när de arbetslösa fick stöd för att klara av vardagen, saknade de känslan att de hade något att ge. Vi har skapats för att ta emot men också till att ge. Nådens gåvor, de talangerna och färdigheterna som vi har fått och även förädlad, kommer först till sin fullaste rätt när vi använder dem för att berika andra utan krav på ersättning. Jag menar inte att vi inte ska tjäna en lön eller inkomst, men att någonstans behöver vi också ge av oss själva och våra gåvor som just gåvor.

Det är just detta givande som har alltid gjort kristna församlingar till spännande sammanhang. Få saker får oss att må bättre än att ge av oss själva till andra som tar emot med uppskattning. En gudstjänst är ett tillfälle där vi ger Gud och varandra vår uppmärksamhet, våra röster lyfts tillsammans i sång och bön och i bästa fall lämnar vi kyrkan påminna ännu en gång om att livet är en gåva. Semestern har varit fin, men jag har saknat er – ni är Guds nådegåvor!

*Jenny Arnerlöf*

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Anders Segersson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm